



Kerkklanken

Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, november - december 2015

Uit de doden opstaan, wat is dat?

Marcus 9 : 10

Voor de eerste maal ligt het op tafel. De Heere Jezus heeft Zijn discipelen in alle openheid verteld hoe Zijn toekomst eruit ziet. Hij spreekt vrijuit over Zijn aanstaande lijden en sterven, maar ook over Zijn opstanding na drie dagen. Opstaan. Hij zegt het, maar wat is het? Wat gebeurt er dan? De discipelen weten het niet. Wie wel?

Uit de kring van de discipelen neemt de Heere Jezus er drie apart. Zij krijgen er iets van te zien, van wat opstanding is. Zij mogen met Jezus mee een hoge berg op. En wat zien ze dan? De Heere Jezus wordt anders. Zijn kleding wordt witter dan wit. Heeft de Heere Jezus hen meegenomen in de hemel? Het lijkt er wel op. Alleen, zij zijn nog hetzelfde. Zij zijn niet veranderd. Ze weten zich niet goed raad met de situatie. Petrus maakt nog wel een opmerking over drie tenten, maar hij weet niet waar hij over praat. Wat zien ze? Ze zien een kant van Jezus, die ze nog nooit hadden gezien. Ze zien wat er onder deze mens schuilgaat. Ze zien Zijn hemelse afkomst. Dat zag je niet aan de buitenkant. De Heere Jezus was helemaal mens, zoals wij. Maar voor deze drie gaat even de sluier eraf. Ze horen het: 'Dit is Mijn geliefde Zoon.' Dat is Hij! Ze mogen zien wie Jezus in wezen is. Je kan ook zeggen: hier laat de Vader zien hoe Zijn Zoon na Pasen zal zijn. Dan is Hij anders! Pasen betekent: Jezus ontvangt alle eer en glorie. Als overwinnaar van zonde, duivel en dood is Hem de heerlijkheid tot in eeuwigheid!

Op deze hoge berg is het op dit moment een voorproefje. De drie moeten het nog even voor zichzelf houden. Voor de Heere Jezus zijn deze gebeurtenissen een bemoediging, een verzekering van Zijn Vader dat Hij door het lijden tot heerlijkheid zal komen. Pasen maakt dat openbaar, dan is zwijgen niet meer nodig. Overal mag dan verkondigt worden: Jezus leeft! Hij is opgestaan. Opstaan, daar heeft de Heere Jezus het over en onder elkaar gaat het gesprek daarover door. Wat is dat? En nu nog stellen wij onze vragen. Wat is dat, opstaan uit de doden? Ooit zei een hoogleraar theologie nota bene: 'Ik kan niet geloven dat er in de hof van Jozef van Arimathea een wandelend lijk heeft rondgelopen.' Afgezien van het neerbuigende taalgebruik kan je je afvragen of dat zo is. Is opstanding dat een lijk weer levend wordt? Is opstanding een extreme vorm van reanimatie? Ik denk het niet. Tenminste niet in deze betekenis, dat je in hetzelfde oude lichaam weer voortleeft, dat je met een kleine onderbreking de draad weer oppakt. Dat was bij het dochttertje van Jairus het geval. Dat was bij Lazarus het geval. Hun opwekking heeft iets van reanimatie. Zij kunnen hun oude leven weer oppakken en voortzetten. Maar hun lichaam bleef een sterfelijk lichaam. Deze mensen moesten weer sterven. Lazarus is twee keer gestorven. Hij moest twee keer het stervensproces door. En iemand zei: 'Of dat nu zo leuk is...'

Bij de Heere Jezus is dat anders. Hij staat op om niet meer te sterven. Hij is wel dezelfde gebleven. Hij was te herkennen. Hij was ook geen geest, geen spookverschijning na Zijn opstanding. Hij had een lichaam en kon eten en drinken. Zelfs de verwondingen van de kruisiging waren nog te zien. Hij was dezelfde. En toch anders. Hij kon er zomaar zijn en Hij kon er zomaar niet zijn. Hij kon er zijn en niet herkend worden. Hij was anders. Alsof Hij alweer op weg was naar de hemel. Alsof Hij alweer deel uitmaakte van de wereld van God. Net als toen op de berg, toen die drie mannen Hem zagen veranderen!

Hoe anders is dat anders? Wij gebruiken er het woordje 'heerlijkheid' voor. Maar 't is moeilijk echt duidelijk te maken. Ik las in een uitleg van Markus 9 de eerlijke opmerking, dat we te weinig van de onzienlijke wereld afweten om hier nadere uitleg te kunnen geven. Ook na Pasen, na de opstanding is nog veel verborgen. Dan denk ik ook aan onze eigen opstanding. We geloven dat de doden zullen opstaan als de Heere Jezus terugkomt. Hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er dan? Wat is dat, uit de doden opstaan? Afgezien nog van de vraag of zo'n opstanding überhaupt mogelijk is. Want die vraag wordt ook gesteld!

Opstaan, de Bijbel vertelt er iets over. Over een bazuin die zal klinken. Over graven die open gaan. Over de zee die haar doden teruggeeft. Bij Jezus' wederkomst is het opstaan geblazen! Opstanding ten leven voor wie in Hem geloven. Maar eerlijk is eerlijk, opstanding ten dode, opstanding tot een laatste veroordeling voor allen die vijanden van Hem bleven. Daarom, hoe staat u, hoe sta jij tegenover de Heere Jezus? Is er sprake van geloof of van vijandschap? Behoor je Jezus toe? Dan zal de opstanding een vreugdevol gebeuren zijn. Ontmoeting met je Heere en Heiland. En, weet apostel Paulus, dan verander jij ook! Je blijft dezelfde en toch zal je dan voorgoed anders zijn. Paulus heeft het dan over een 'geestelijk lichaam'. God maakt ons 'heerlijk', vanbinnen en vanbuiten. Vanbuiten: al het geschondene en het gebrokene zal verdwijnen. Geen ziekte, geen handicap, geen pijn zal er meer zijn. Wat hier onvolgroeid was, zal bij God volkomen zijn. Vanbinnen: de satan en de zonde, ze kunnen ons hart niet meer bezetten. Zo vervuld van God, zo vervuld van de Heilige Geest als we dan zijn. Er is maar één verlangen: God dienen, de Heere Jezus prijzen als je Heiland en Verlosser. Opstanding uit de doden, wat is dat? God maakt je nieuw, zoals Hij alle dingen nieuw maakt.

Met Pasen en in de Bijbel wordt voor ons een tipje van de sluier opgelicht. Wat opstaan uit de doden precies is, dat is een geheim dat nog voor ons verborgen blijft.

Jaren later komt Petrus in een brief (2 Petrus 1: 19) nog eens terug op wat hij gezien heeft op die hoge berg. Maar dan roept hij ons op om vast te houden aan het profetische woord. De Bijbel onthult ons genoeg om met verlangen uit te zien naar de dag van Christus. Zullen we op die dag niet moeten zeggen: 'Zie, nog niet de helft was mij verteld' (1 Koningen 10:7? Is het bij ons ook: 'Maar, blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met Uw Godd'lijk beeld' (Psalm 17: 8, berijmd)?

Ds. B.M. van den Bosch



Kerkdiensten en collecten

1 mei	9:30 Prop. J. Mulder - Nijkerkerveen 18.30 Dr. P.F. Bouter - Bodegraven	1. Kerk en eredienst 2. St. Ontmoeting 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
5 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	9:30 Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en eredienst 2. IZB 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
8 mei	9.30 Ds. B.M. van den Bosch 18.30 Ds. J. ter Maten - Kamerik	1. Diaconie 2. De Wingerd 3. Onderhoud gebouwen
15 mei <i>1e Pinksterdag</i> <i>Belijdenisdienst</i>	9:30 Ds. B.M. van den Bosch 18.30 Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en eredienst 2. Steunfonds Ger. Bond 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
16 mei <i>2e Pinksterdag</i>	9:30 Pinksterzangdienst	1. GZB Pinksterzendingcollecte Deelgenoten project
22 mei	9.30 Dr. M. van Campen - Ede 18.30 Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en eredienst 2. Bond tegen het vloeken 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
29 mei	9:30 Ds. B.M. van den Bosch - <i>voorber H.A.</i> 18:30 Prop. M.G.M. Mudde - Nijkerk	1. Diaconie 2. Plaatselijk Evangelisatie 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
5 juni	9:30 Ds. B.M. van den Bosch - <i>viering H.A.</i> 18:30 Ds. B.M. van den Bosch - <i>dankz H.A.</i>	1. Kerk en Eredienst 2. Diaconie 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
	Kelken Heilig Avondmaal: St. Friedensstimme	
12 juni	9:30 Ds. B.M. van den Bosch 18:30 Ds. D. Verkuil - Zijderveld	1. Kerk en eredienst 2. Medische zending 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
19 juni	9:30 Ds. J.A.H. Jongkind - Brandwijk 18:30 Ds. H.J. Lam - Ridderkerk	1. Kerk en eredienst 2. HGJB 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
26 juni	9:30 Ds. B.M. van den Bosch - <i>Doopdienst</i> 18:30 Ds. G.H. Vlijm - Nieuwer ter Aa	1. Diaconie 2. Plaatselijk Jeugdwerk 3. Uitgang: GZB



Verjaardagskalender

In de maanden mei en juni hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken.

2 mei

Gerda Spruit
p/a Strick van Linschotenstraat 89
3461 EE Linschoten

5 mei

Mevr. M. Apeldoorn-Pieper
Meidoornlaan 8
3461 ET Linschoten

5 mei

Mevr. A.J. van Dijk-Kastelijn
Cattenbroekerdijk 11a
3446 HA Woerden

10 mei

Mevr. J. Bloemheuvel-Zuidam
Weddesteyn - Groene Woud
Utrechtsestraatweg 50
3445 AS Woerden

18 mei

Mevr. G. van den Heuvel-Wijnen
Meidoornlaan 40
3461 EV Linschoten

18 mei

Dhr. F.S.G. Maassen
Acacialaan 27
3461 EM Linschoten

19 mei

Mevr. H. Soede-Blok
Vaartkade ZZ 7
3461 CK Linschoten

25 mei

Mevr. H. Laterveer-Van 't Riet
Wulverhorst 9
3461 GJ Linschoten

25 mei

Dhr. G. van den Heuvel
Meidoornlaan 40
3461 EV Linschoten

2 juni

Dhr. C. Hoogendoorn
Liefhovendijk 22
3461 EX Linschoten

2 juni

Mevr. N. van der Woude - Van Schaik
Weddesteyn
Utrechtsestraatweg 50
3445 AS Woerden

7 juni

Mevr. J. Mesker - Den Braven
de Jongstraat 40
3461 HV Linschoten

10 juni

Dhr. D. Binnendijk
Cattenbroekerdijk 20
3461 BB Linschoten

25 juni

Dhr. B. v. Ringelesteyn
Liefhovendijk 46
3461 EX Linschoten



*Namens de lezers van de Kerkklanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag.
Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.*

Nieuws vanuit de kerkenraad



Als kerkenraad zijn we dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar. Vanuit het 'samen gemeente-zijn' willen we graag enkele actualiteiten met u delen.

	<p>Afsluiting winterwerk en HGJB project Delen in overvloed</p> <p>Na Pasen zijn verschillende activiteiten in het winterwerk afgerond. Sommige activiteiten gaan nog even door. In het weekend van 8 - 10 april mochten we rondom het HGJB project Delen in overvloed een geslaagd themaweekend met afsluitende dienst hebben. Vanuit de kerkenraad is er dankbaarheid aan de Jeugdraad en de vele vrijwilligers en actieve jeugd. Fijn dat we op deze wijze invulling mogen geven aan het samen gemeente-zijn.</p>
	<p>Bezinningsmiddag kerkenraad</p> <p>Komend voorjaar is de kerkenraad voornemens met elkaar een middag op pad te gaan om gezamenlijk te kunnen groeien in geloof. We gaan tijd besteden aan het onderling geloofsgesprek en hopen stil te staan bij onder andere het thema Kerk 2025. De middag wordt nog verder vorm gegeven. In mei en juli is er een reguliere kerkenraadsvergadering.</p> <p><i>Wilt u de kerkenraadsvergaderingen gedenken in uw voorbeden?</i></p>
	<p>Liedbundel Weerklank</p> <p>Op 21 april wordt de liedbundel Weerklank gepresenteerd. Deze liedbundel is samengesteld door predikanten uit Gereformeerde Bondskring onder leiding van ds. Schroten. Na presentatie van de bundel zullen we in de komende periode ook in onze kerkenraad ons bezinnen op het gebruik van deze liedbundel, zoals aangegeven in het beleidsplan 2014-2018. Wij zullen u in de gemeente op de hoogte houden over de voortgang in dit proces.</p>

Namens de kerkenraad, Ard Nieuwenhuizen, *scriba*



Collectemunten

Een flink deel van de kerkgangers gebruikt inmiddels onze collectemunten. Wel zien we dat de oranje munten nauwelijks meer benut worden. Daarom is besloten deze te vervangen en een nieuwe munt toe te voegen: groene munten met een waarde van € 0,75. Deze groene munten zullen worden verkocht in zakjes met 40 stuks en ze kosten dan € 30. Ook de witte munten (20 stuks van € 1,25 in een zakje) en de blauwe munten (50 stuks van € 0,50 in een zakje) blijven in de verkoop.

De verkoop door de heren Jansen en Oppelaar blijft op de eerste maandag van de maand in de Wingerd van 20.30 tot 21.30 uur. Wij verzoeken u per bank te betalen naar bankrekeningnummer NL 20 RABO 0336 3031 57 t.n.v. Hervormde Gemeente Linschoten inzake collectemunten.

Nieuwsbrief van college van kerkrentmeesters



Wij hebben een meelevende gemeente waar in allerlei geledingen veel werk wordt verricht. In veel gevallen door vrijwilligers die in praktische zin hun steentje bijdragen maar er zijn ook veel mensen die zich op vrijwillige basis mogen inzetten voor o.a. club en catechesewerk. Wij zijn als college dankbaar dat zovelen zich in mogen zetten binnen onze gemeente. Om dit alles goed te kunnen laten functioneren zijn ook gebouwen nodig. Het is een groot goed dat wij als hervormde gemeente nog diverse kerkelijke gebouwen in eigendom mogen hebben. Diverse gebouwen vragen jaarlijks veel onderhoud en voldoen qua grootte en functionaliteit niet meer aan deze tijd.

Ook de begraafplaats is een belangrijke voorziening in het dorp Linschoten. Velen voelen zich echt verbonden met Linschoten en voelen zich hier ook verantwoordelijk voor. De huidige begraafplaats is over een aantal jaren vol. Om de mogelijkheid tot begraven te kunnen waarborgen is visie voor de lange termijn nodig. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de begraafplaats uitgebreid kan worden. Dit moet in een bestemmingsplan worden opgenomen. De gemeente Montfoort heeft in 2010 het bestemmingsplan Kern Linschoten geactualiseerd. Het college heeft toen uit voorzorg een gedeelte van de pastorietaan in het geactualiseerde bestemmingsplan op laten nemen als mogelijke locatie voor uitbreiding begraafplaats.

Tijdens twee gemeenteavonden heeft het college de gemeente geïnformeerd over de voortgang van het proces rondom de Nieuwe Zandweg, Pastorie en De Wingerd. We willen de hele gemeente graag meenemen in het proces en vanuit dat oogpunt u / jou inzage geven waarom het college samen met de kerkenraad dit traject is ingegaan. In het beleidsplan 2010 t/m 2014 staat aangegeven dat het college al sinds 2009 actief is met uitbreidingsmogelijkheden voor de begraafplaats. In het verleden was uitbreiding aan de linkerzijde (locatie Spruit) niet mogelijk. Om eventuele uitbreiding te waarborgen is toen gekozen om een gedeelte van de pastorietaan in het bestemmingsplan op te laten nemen. In 2014 kwam het onroerend goed van Spruit in de verkoop. Nadat bleek dat verkoop in delen niet bespreekbaar was, is na diverse onderhandelingen besloten het geheel aan te kopen.

Het college heeft het algemeen belang hoog in het vaandel, met als doelstelling dat er voor alle inwoners in het dorp de mogelijkheid kan worden geboden om begraven te kunnen worden. Om hieraan tegemoet te komen is het noodzakelijk de begraafplaats uit te breiden. De begraafplaats kan alleen uitgebreid worden als de bestemming daarvoor toereikend is. Om dit te kunnen bereiken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dit houdt kortom in dat de bestemming (begraafplaats) die rust op de pastorietaan verlegd moet worden naar het achterste gedeelte van het aangekochte perceel tevens grenzend aan de pastorietaan.

In het beleidsplan 2014 t/m 2018 is opgenomen dat een haalbaarheidsonderzoek zal worden gedaan met betrekking tot verbouwing / vergroting van de Wingerd, met als doel de functionaliteit, flexibiliteit en representativiteit te vergroten. Dit is voor ons allen een grote uitdaging. Samen met een afvaardiging van de jeugdraad is een brainstormsessie gehouden over de invulling, de wensen en de ruimte die hiervoor benodigd is. Als we de wensen op een rijtje zetten komen we al gauw tot de conclusie dat dit binnen de huidige oppervlakte en inhoud van het gebouw niet valt op te lossen.

Knelpunten die ervaren worden zijn o.a. te kleine smalle entree waardoor bij koffiedrinken na de dienst, bijzondere diensten en condoleance mensen regelmatig buiten moeten wachten. Verder is er te weinig zaalruimte waardoor de keuken ook als zaalruimte ingevuld moet worden. De zolder heeft een slechte toegankelijkheid. Een grote wens die binnen onze gemeente leeft is een laagdrempelige

ontmoetingsruimte bij voorkeur grenzend aan de kerk. Te gebruiken voor o.a. koffiedrinken na de erediensten. Om dit te realiseren moet er een oplossing worden gevonden voor een andere verbinding tussen de Hoge Werf en de Dorpsstraat.

Door een acte van ruiling van grond is de Wingerd aan de achterzijde gedeeltelijk uit te breiden zodat het gebouw met uitzondering van het huidige mortuarium rechthoekig is te maken. Dit biedt de mogelijkheid om het gebouw in zijn geheel van een verdieping te voorzien. Dit is niet alleen een wens maar wordt door de jeugdraad ook nodig gevonden, gezien de vele activiteiten die er in de Wingerd plaatsvinden.

Het is een groot voorrecht in een tijd van secularisatie dat wij nog zoveel jonge meelevende gezinnen en jeugd binnen onze gemeente mogen hebben. De vraag die op de gemeentevond is gesteld m.b.t. het in gedeeltes verbouwen van de Wingerd, is naar onze mening heel moeilijk uitvoerbaar, zo niet onmogelijk, omdat er binnen de huidige contouren bijna geen vergroting van de ruimten gerealiseerd kan worden. Elke verandering aan dit gebouw leidt tot grote aanpassingen met de nodige kosten.

In het beleidsplan 2014 t/m 2018 is tevens opgenomen om te komen tot een voorstel voor besluitvorming betreffende de verkoop van de pastorie. De huidige pastorie heeft jaarlijks veel onderhoud nodig, heeft hoge energiekosten en biedt onvoldoende wooncomfort.



Om tot realisatie van onze beleidsvoornemens te komen moeten er veel stappen worden ondernomen. U begrijpt inmiddels wel dat het een hele ketting is waar niet makkelijk een schakel uitgehaald kan worden. Om het geheel te kunnen realiseren en op een verantwoorde wijze financieel mogelijk te maken is door het college een stappenplan gemaakt. Elke stap vraagt overweging en besluitvorming in de kerkenraad.

Onderstaand geven wij u een overzicht van de te nemen stappen.

- Aanvraag wijziging bestemmingsplan Nieuwe Zandweg 7 waarin opgenomen uitbreiding begraafplaats en een bouwblok t.b.v. een nieuw te bouwen pastorie.
- Na goedkeuring bestemmingsplan, uitbreiden van de begraafplaats en bouwen van de nieuwe pastorie.
- Verbinding tussen de Hoge Werf en Dorpsstraat eventueel verplaatsen naar andere zijde van de kerk en de mogelijkheid rechtstreeks een verbinding te realiseren tussen kerk en begraafplaats.
- Verkoop bestaande woning en garageboxen aan de Nieuwe Zandweg.
- Verkoop huidige pastorie.
- Verbouwing van de Wingerd.

We realiseren ons dat dit stappenplan veel geduld vraagt en niet op korte termijn het upgraden van de Wingerd tot gevolg zal hebben.

Als het bestemmingsplan zoals voorgelegd goedgekeurd wordt en vervolgens het stappenplan gerealiseerd kan worden, zullen er voldoende middelen beschikbaar komen om de Wingerd op een mooie en verantwoorde wijze te verbouwen. Voordat de Wingerd verbouwd zal worden, zal er altijd eerst een terugkoppeling plaatsvinden met de gemeente. Wij vinden het als college belangrijk dat de plannen door de gemeente gedragen worden. Wij kunnen ons voorstellen dat bij u de vraag rijst of dit voor onze gemeente verantwoord is. Gezien de complexiteit van het gebouw enerzijds en de grote wens en behoefte tot uitbreiding met extra ruimte voor het geven van o.a. zondagschool, catechisaties,

clubwerk en tevens voor ontmoeting met elkaar en begrafenissen anderzijds is het verstandig het gebouw grondig aan te pakken.

Mocht er een schakel (pastorie) in ons stappenplan niet doorgaan dan zullen er minder middelen beschikbaar komen. Dan zullen wij genoodzaakt worden onze plannen te heroverwegen.

Het college vraagt van u geduld en het vertrouwen dat de door u beschikbaar gestelde middelen op een verantwoorde wijze in onze gemeente worden besteed. Als college zullen wij onze plannen altijd ter overweging en besluitvorming aan de kerkenraad voorleggen en ook de gemeente informeren over de voortgang.

Met broederlijke groet,

College van kerkrentmeesters

Van de diaconie



Dinsdagavond 16 februari 2016 hebben vertegenwoordigers van de kerken in Montfoort en Linschoten gesproken over hulp aan en ondersteuning van VluchtelingenWerk ter plaatse.

Daar werd met elkaar afgesproken dat zij hun gemeenteleden/parochianen willen betrekken bij de komende hulpvragen van VluchtelingenWerk. Mensen, gevlucht uit onder andere Syrië, zijn bij ons gekomen om veilig te zijn. Zij die een verblijfstatus hebben gekregen komen ook in Montfoort/Linschoten wonen en hebben onze hulp nodig. Bijvoorbeeld als hun woonverblijf moet worden ingericht.

De komende tijd zal er om uw hulp of aandacht worden gevraagd om bijvoorbeeld huisraad of andere vormen van ondersteuning. VluchtelingenWerk Montfoort/Linschoten heeft opslagcapaciteit, dus gun deze organisatie uw overbodige huisraad.

Verdere informatie zullen we via de Bazuin, KerkKlanken, via 'Hervormd Linschoten' op Facebook of rechtstreeks via email met u delen. De gezamenlijke kerken/diaconiën bevelen deze hulpverlening van harte aan. Ook deze nieuwkomers in ons land willen zich snel thuis voelen in Montfoort en Linschoten.

Heeft u iets bruikbaar, bel dan gerust met VluchtelingenWerk Montfoort-Linschoten:

Ingrid Kautz-Borrenbergs, werkbegeleider

Om 't Hof 8

3417 JA Montfoort

Tel. 0348 482822

Met vriendelijke groet namens de diaconie,

Cees Joosse



NaZ[★]omerMarkt

Reserveer alvast - Zaterdag 10 september 2016 - de jaarlijkse NaZomerMarkt!

We gaan weer beginnen!!

Graag geven we u ook dit jaar weer de gelegenheid om goede nog bruikbare spullen een andere eigenaar te gunnen...

De 1^e inzameling houden we **op zaterdag 30 april van 09.30 tot 11.00 uur** op de vertrouwde locatie bij de Fam. Verweij, Engherzandweg 37 te Linschoten.

Vanaf **juni** kunt u **elke 1^e zaterdag van de maand** uw spullen komen inleveren op de Engherzandweg 37 (van 09.30 tot 11.00 uur).

Wat kunt u allemaal komen brengen?

Wij zijn blij met antiek, speelgoed, geluidsapparatuur, vazen, potten, pannen, meubels, rieten manden, boeken e.d. Kleding en knuffels gaan direct door naar Dorcas.

De doelen voor dit jaar zijn:

- De bewoners van de nieuwe Lindescote te voorzien van een soort hometrainer met beeldprojectie om hen in beweging te houden en toch het gevoel van buiten mee te geven.
- Daarnaast middelen verzamelen om onze jongerenruimte (de Wingerd) toekomstbestendig te maken.

Is uw zolder al leeg maar wil u helpen om de doelen te verwezenlijken dan... kunt u/ jij zich spontaan aanmelden. Elk **talent** is van harte welkom.

We zien uw bijdrage graag tegemoet.

Namens De NaZomerMarktcommissie
Janneke Beumer-Hilgeman
Peter Elenbaas



P.S. Save the date / 10 september 2016



Gemeente Bijbel Kring

Het afgelopen seizoen mochten wij met gemiddeld acht personen het Bijbelboek Jesaja behandelen. Aan de hand van een boekje van Dr. J. Dekker zijn een aantal onbekendere hoofdstukken uit Jesaja voorbijgekomen.

We mochten onderzoeken in welke context bepaalde profetieën zijn gedaan. Wat ze hebben betekend in de tijd dat ze zijn opgeschreven en wat ze nu vandaag de dag voor ons betekenen.

Met gebruik van verschillende Bijbelvertalingen en soms ook een aanvullend bijbelcommentaar hebben we de bijbeltekst bestudeerd. We hebben hier getracht de Bijbel zelf te laten spreken. Tekst voor tekst zijn we de verschillende stukken doorgaan. De diversiteit van mensen heeft ervoor gezorgd dat we bepaalde zaken vanuit verschillende oogpunten mochten belichten.

Het was een reis aan de hand van Jesaja langs verschillende gebeurtenissen van het volk Israël en belangrijke profetieën voor de toekomst. Belangrijk voor het volk Israël en belangrijk voor ons vandaag de dag.

De bijeenkomsten hebben een bijzonder open karakter gehad en we mogen terugkijken naar een seizoen onder Gods leiding waar Zijn Woord heeft gesproken.

Omdat we om beurten een Bijbelboek uit het Nieuwe Testament en uit het Oude Testament behandelen, is voor komend jaar weer een bijbelboek uit het Nieuw Testament aan de beurt.

We zijn voor volgend seizoen nog op zoek naar nieuwe leden. Houd Kerkklanken in de gaten en kom volgend seizoen ons versterken...!

André Langenberg



Koffie na de dienst

Omdat er rond afsluiting HGJB project en winterwerk medio april al gelegenheid voor ontmoeting rond de koffie was, vervalt de reguliere ochtend (eerste zondag van mei).

De eerste zondag van juli (3 juli) hopen we u of jou weer te ontmoeten na de morgendienst.

Peter Elenbaas, Harrie in 't Veld



Zendingscommissie

Nieuw deelgenotenproject

Afgelopen periode hebben we als Zendingencommissie veel tijd gestoken in het uitzoeken van een zendingsproject waar wij ons als gemeente aan kunnen verbinden. We hebben dit in nauw contact met de GZB gedaan. Zij hebben ons hierin begeleid en geadviseerd.

We hebben besloten om ons, als deelgenoten, te verbinden aan het zendingsproject 'Hart4Rwanda' van Martin en Marleen van 't Hart.



Martin en Marleen komen uit Veenendaal en inmiddels zijn hun kinderen uit het huis gegaan. Deze nieuwe situatie bood hen de mogelijkheid om met de GZB in gesprek te gaan over een mogelijke uitzending, iets wat altijd al een diep verlangen is geweest. Maar met een opgroeiend gezin was dit niet mogelijk. Martin heeft een bedrijfskundige IT-opleiding en ervaring met het inrichten van IT in een internationale omgeving. Marleen heeft in het basisonderwijs verschillende taken vervuld zoals: intern begeleider, remedial teacher en leerkracht. Zij wilden hun talenten en ervaring graag inzetten voor de kerk in het buitenland.

De GZB is samen met hen op zoek gegaan naar een plek waar Martin en Marleen de kerk kunnen ondersteunen. Dit bleek de Anglicaanse kerk in Rwanda te zijn. De kerk in Rwanda wil graag het jeugdwerk versterken, want er zijn veel jongeren in de kerk, maar het is lastig om met hen in contact te blijven (de situatie lijkt soms veel op die in Nederland). De kerk zoekt naar nieuwe manieren om deze jongeren te bereiken en wil daarom inzetten op 'online'. Jongeren zijn ook in Rwanda vooral online te bereiken. Hiervoor is echter wel een verbetering van de ICT-structuur nodig en daar gaat Martin zich voor inzetten. Marleen gaat het onderwijs op een aantal basisscholen in de omgeving van hun woonplek verbeteren. Hun voorlopige woonplaats is Kigali en de uitzending is afgesproken voor de periode van vier jaar.

Martin en Marleen hopen in juni 2016 te vertrekken en worden uitgezonden vanuit de Sionskerk in Veenendaal. Ook hebben zij een thuisfrontcommissie vanuit deze kerk.

Martin en Marleen: Wat heeft IT met zending te maken?

Dat is meer dan u misschien denkt! De Anglicaanse kerk in Rwanda ziet IT als hun missie om de jongeren in de hoofdstad Kigali met het Evangelie te bereiken. Het is ons verlangen hen daarbij te helpen en zo in het buitenland iets te mogen betekenen in Gods Koninkrijk. Op het moment dat onze vier kinderen volwassen zijn, kruist deze IT-hulpvraag van de Anglicaanse kerk in Rwanda ons pad. Deze hulpvraag is uiteindelijk onze missie geworden.

Op woensdag 11 mei komen Martin en Marleen naar Linschoten om met ons / de zendingencommissie kennis te maken. We hopen u door middel van de nieuwsbrieven en blogs op de hoogte te houden van het werk van Martin en Marleen.

Voor meer informatie kunt u kijken op:

www.gzb.nl/hart4rwanda of <https://www.facebook.com/hart4rwanda>

Pinksterzendingencollecte

Rondom Pinksteren krijgt u een acceptgiro en brief namens de zendingencommissie. De opbrengst van de Pinksterzendingencollecte is bestemd voor het nieuwe deelgenotenproject 'Hart4Rwanda' van Martin en Marleen 't Hart.

Als u geen acceptgiro of brief krijgt, kunt u uw gift overmaken onder vermelding van Pinksterzendingencollecte 2016. Hieronder volgt het adres en bankrekeningnummer:



Diaconie Herv. Gem. Linschoten
Inzake Zendingencommissie
Rekeningnummer NL27RABO0336358806

Wij hopen dat u voor hen bidt en hen ook financieel wilt steunen.

Verzamelen

In de Wingerd kunt u uw oude postzegels en cartridges inleveren. Wilt u letten op het merk van de cartridges? Uitsluitend lege, originele cartridges leveren geld op. Niet- originele cartridges worden als afval beschouwd. Daarvoor ontvangen wij geen vergoeding en hiervoor worden zelfs afvalkosten in rekening gebracht.



Ook willen we u vragen om oude GZB-dagboekjes 'Handvol Koren' in te leveren. U mag hiervoor de bak van de Postzegels gebruiken. Deze boekjes worden verspreid onder gevangenen in gevangenissen. Van harte aanbevolen! Hartelijk dank!

Voor in de agenda - Zaterdag 11 juni: GZB-dag

Dit jaar wordt de GZB-dag op D.V. zaterdag 11 juni gehouden.

GZB-DAG
D.V. 11 JUNI 2016

DE KERK BEGINT OPNIEUW
OVER ZENDING IN EUROPA

SPREKERS: - prof. dr. Henk van den Belt - ds. Samuel Foucachon (Frankrijk)
- Vita Karriqi Taja (Albanië) - Akil en Lindita Pano (Albanië) - Harriëtte Smit (Frankrijk)

EN WEER: - Info- en verkooppunt - **NIEUW** Keuzeprogramma's met zendingenwerkers
- Speciale programma's voor kinderen en tieners - Kinderopvang

PLAATS EN TIJD: - Evenementenhal Geinichem (Franklinweg 2) - 9.45 uur tot 15.30 uur

GA VOOR MEER INFORMATIE
NAAR WWW.GZB.NL

Vanwege de vele positieve reacties over de nieuwe locatie van vorig jaar, is de GZB-dag ook dit jaar weer in de **Evenementenhal in Gorinchem**. Adres: Franklinweg 2.

Het thema van de GZB-dag is: 'De kerk begint opnieuw', over zending in Europa. Dit thema is gekozen omdat het aansluit bij de vele gemeentestichtingsprojecten in Europa die de GZB ondersteunt. Als je naar de situatie van de kerk in Europa kijkt, kun je soms somber worden. Het werkveld Europa heet niet voor niets 'De lege kerk'. Maar er gebeuren ook mooie dingen! Op veel plaatsen worden nieuwe gemeenten gesticht en komen zoekers tot geloof: tekenen van hoop waarbij ook uw gebed en betrokkenheid onmisbaar zijn. Op de GZB-dag op 11 juni vertellen diverse gasten uit Europa over wat God in hun land doet!

Sprekers zijn prof. dr. Henk van den Belt, ds. Samuel Foucachon (predikant in Parijs), Vita Karriqi Taja (gevangeniswerker in Albanië), Akil en Lindita Pano (predikantsechtpaar uit Albanië) en Harriëtte Smit (zendingenwerker in Frankrijk).

Er zijn kinder- en tienerprogramma's en er is kinderopvang. Nieuw zijn keuzeprogramma's tijdens de pauze, onder andere met zendingenwerkers.

De GZB-dag duurt van **9.45 - 15.30 uur**. De toegang is **gratis**.

Deurcollecten 2015

In 2015 waren de deurcollecten bestemd voor de organisatie Christian Association for Albanian Prisoners (CAAP), evangelisatie in Albanese gevangenis.

De collecten hebben opgebracht:

2015	
Febr	€ 414,30
Apr	€ 298,55
Juni	€ 412,10
Aug	€ 346,29
Okt	€ 478,32
Dec	€ 294,25
Totaal	€ 2.243,81

Met vriendelijke groet van de zendingscommissie,

Contactpersonen: Teus Kok (voorzitter) tel. 419177, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap (penningmeester) tel. 785302



Nieuws van de HGJB

HGJB-vakanties

Voor je het weet is het zover! In de zomer organiseert de HGJB weer superleuke vakanties, voor kinderen, tieners en 18+! HGJB-vakanties kenmerken zich door: gezelligheid, Bijbelstudie, ontspanning, nieuwe vrienden maken. De HGJB heeft een heel divers aanbod, bijvoorbeeld een actieve vakantie op de Veluwe, maar ook een trektocht in Noorwegen. Sommige vakanties zitten al vol, dus kijk snel op hgjb.nl/vakanties. Zien we jou deze zomer?

Ondernemersplatform

Bent u ondernemer en draagt u de HGJB een warm hart toe? Dan is dit een mooie mogelijkheid voor u. Momenteel is de HGJB bezig met het ontwikkelen van een ondernemersplatform. Wilt u zich met ons inzetten voor de toekomst van de kerk, dan is dit uw kans! In mei organiseren we een eerste bijeenkomst. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, mail dan naar pvdveer@hgjb.nl of bel 030-2285402. Meer informatie is te vinden op de website van de HGJB.

Kinder(club)blad Klik

Klik is een uniek eigentijds kinderblad van de HGJB! Voor kinderen is Klik leuk om te lezen en gaaf om te doen! Voor opvoeders biedt Klik handvatten om aan de slag te gaan met de geloofsopvoeding thuis. Kinderwerkers kunnen er mee aan de slag op de club. Of je nu kind, kinderwerker of ouder bent: Klik werkt om een klik te maken tussen kind en geloof. Een proefabonnement op Klik kost nu maar € 7,50 (voor 5 nummers). Vraag snel een abonnement aan: info@hgjb.nl of 030-2285402.



Agenda

24 April	Catechese 19+ (Willeskop)	ca 20.15 uur
30 April	Inzameling NaZomerMarkt (Engherzandweg 37)	9.30 – 11.00 uur
2 Mei	Uitgifte collectemunten	20.30-21.30 uur
12 Mei	Kerkgeschiedeniskring	20.00 uur
18 Mei	Kerkenraadsvergadering	19.45 uur
22 Mei	Catechese 19+ (Willeskop)	ca 20.15 uur
28 Mei	Christenvrouw – Barbecue?	
6 Juni	Uitgifte collectemunten	20.30-21.30 uur
6 Juni	Christenvrouw – Fietsen – vertrek vanaf MCD supermarkt	19.00 uur
11 Juni	GZB Zendingsdag (Gorinchem)	9.45 – 15.30 uur

*De volgende Kerkklanken verschijnt op D.V. 28 juni.
Deze zal gelden voor de maanden juli t/m medio september.
Inleverdatum kopij Kerkklanken uiterlijk zaterdag 20 juni
(per mail: fam.intveld@hetnet.nl, of anders Schagen 2).*

“De ware rust”

Er is veel onrust in het dagelijks leven.
We worden voortgejaagd in deze tijd.
We snakken naar wat rust om zo eens even
Van al die zorg en haast te zijn bevrijd.

Het leven op de aarde is een strijd:
We worden als het ware voortgedreven,
Totdat w’ ontwaken in de eeuwigheid.
Dan blijkt de nietigheid van al ons streven...

“O Heere, wil ons uit genade leren,
Dat al het aards gewoel voorbijgaand is.
Verlos ons uit de macht der duisternis!

Wil ons om Christus’ wil tot U bekeren,
En breng ons in de rust die eeuwig is,
Om U, Drie-enig God, volmaakt te eren.”

Christien de Priester
