



Kerkklanken

Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, januari - februari 2017

Door goede machten stil en trouw omgeven

Door goede machten stil en trouw omgeven
beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,
zo wil ik deze dagen met u leven
en met u binnengaan in 't nieuwe jaar.

Nog drukt de zware last van kwade dagen,
nog komt het oude kwellen hart en hoofd.
Voor onze opgejaagde zielen vragen
wij, Heer, het heil dat Gij ons hebt beloofd.

En zo Gij ons de bittere kelk wilt geven
vol leed, gevuld tot boven aan de rand,
dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven,
aan uit Uw goede en getrouwe hand.

Maar wilt gij ons nog eenmaal vreugde schenken
aan deze wereld en de glans der zon,
Dan willen wij al wat voorbij is nu gedenken,
U zij ons leven, dat uit U begon,

Laat warm en stil vandaag de kaarsen branden,
Gij hebt ze in onze duisternis gebracht.
breng, als het kan, ons allen bij elkander.
Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht.

Als 't diepe zwijgen ons wil gaan omringen,
laat ons toch horen, Heer, nu als voorheen,
het lofgezag, dat al Uw kind'ren zingen,
de klank van heel de wereld om ons heen.

Door goede machten wonderbaar geborgen
wachten wij rustig, wat ons lot ook zij.
God is met ons in de avond en de morgen,
en elke nieuwe dag is Hij nabij.

Dietrich Bonhoeffer

(zie ook het artikel van de kerkgeschiedeniskring voor achtergrondinformatie)



Kerkdiensten en collecten

1 januari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. L. de Wit - Putten	2. Gevangenzorg Nederland
<i>Nieuwjaarsdag</i>			
8 januari	09:30	Ds. F. Wijnhorst - Katwijk aan Zee	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch	2. HGJB
			3. Onderhoud gebouwen
15 januari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
		<i>Bevestiging/afscheid ambtsdragers</i>	2. Stichting Hulp Oost-Europa
	18:30	Ds. J.J. van den End - Oudewater	3. Onderhoud gebouwen
22 januari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch	2. Nederlandse Patiëntenvereniging
			3. Onderhoud gebouwen
29 januari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Diaconie
	18:30	Ds. J. de Wit - Jaarsveld	2. De Wingerd
			3. Onderhoud gebouwen
5 februari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Dr. A. J. Kunz - Katwijk	2. St. Eleos
			3. Onderhoud gebouwen
12 februari	09:30	Ds. D. Verkuil - Zijderveld	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch	2. Leerstoelfonds GB
			3. Onderhoud gebouwen
19 februari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. G.M. van Meijeren - Hoevelaken	2. GZB voorjaarszending Deelgenoten
			3. Onderhoud gebouwen
26 februari	09:30	Ds. M.J. Tekelenburg - Reeuwijk	1. Diaconie
	18:30	Ds. P. Nobel - Monster	2. Plaatselijk Evangelisatie
			3. GZB

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen), kunt u contact opnemen met diaken H.M. Verweij, tel.nr. 434390.



Verjaardagskalender

In de maanden januari en februari hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken.

10 januari

Henk van Eijk
"de Hucht"
Cuneraweg
3911 RL Rhenen

14 januari

Mevr. AH. Maayen-van Bommel
de Bleek 41
3471 TR Montfoort

1 februari

Mevr. M Ockhuijsen-van Kempen
Strick van Linschotenstraat 9
3461 ED Linschoten

2 februari

Dhr. C. Vermeulen
Strick van Linschotenstraat 1
3461 ED Linschoten

14 februari

Mevr. A.M. Benschop-Cnossen
M.A. Reinaldaweg 43
3461 CD Linschoten

22 februari

Mevr. G.J. Severs-Sturry
Strick van Linschotenstraat 53
3461 EE Linschoten

13 januari

Dhr. A. de Jong
G. v.d. Valk Boumanstraat 40
3461 EL Linschoten

29 januari

Mevr. M. Binnendijk-ten Brummeler
Cattenbroekerdijk 20
3461 BB Linschoten

1 februari

Mevr. M. Hoogendoorn-Dirksen
Engherzandweg 27
3461 AE Linschoten

10 februari

Mevr. J.B. Pels-Cornelissen
Dorpstraat 49
3461 CP Linschoten

21 februari

Dhr. K. Ruting
Esdoornstraat 11
3461 ER Linschoten

26 februari

Dhr. A. Hilgeman
Raadhuisstraat 10
3461 CV Linschoten

Namens de lezers van KerkKlanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.



Nieuws vanuit de kerkenraad



Als kerkenraad zijn we dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar. Vanuit het 'samen gemeente-zijn' willen we graag enkele actualiteiten met u delen.

	<p>Winterseizoen</p> <p>We zien met dankbaarheid terug op de opening van het winterwerk, waarbij vele gemeenteleden aanwezig waren. Jeugdwerk, vorming en toerusting, catechisaties, velen zetten zich in om te kunnen groeien in geloof. Laten we elkaar blijven steunen, in gebed en door met elkaar te praten en Bijbel te lezen. Hierdoor mogen we leren dat God er voor ons wil zijn. Mooi dat we op deze wijze invulling mochten geven aan het samen gemeente-zijn.</p>
	<p>Kerkenraad</p> <p>Helaas vonden de gekozen broeders Arnoud Bosse en Johan van Essen geen vrijmoedigheid om hun verkiezing te aanvaarden. We vinden dit jammer, maar respecteren dit besluit dat ze zoekend en biddend om helderheid hebben genomen. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend voor diaken Cees Joosse, waardoor hij voor een nieuwe ambtstermijn van 4 jaar is herkozen. De bevestigingsdienst is op D.V. 15 januari 2017.</p> <p>Dit betekent dat we nog twee vacatures in de kerkenraad hebben voor wijkouderling. We hopen in januari weer nieuwe dubbeltallen te stellen en verkiezingen te houden op basis van de reeds ingediende namen.</p> <p>We bidden dat onze kerkenraad weer voltallig mag worden. Het is onze taak om geestelijk leiding te geven aan de gemeente en het is mooi om deze taken gedragen in gebed en onder Gods leiding uit te kunnen voeren.</p> <p>Wilt u de verkiezingen in uw voorbeden gedenken?</p>
	<p>Wijkpastoraat</p> <p>Doordat er twee vacatures zijn voor wijkouderlingen zijn er twee tijdelijke contactpersonen voor het pastoraat beschikbaar. In wijk 1 Oude kern van Linschoten is dit br. Harrie in 't Veld. In wijk 5 Montfoort en hoek Overvliet is dit br. Gert-Jan van Halum.</p> <p>Met beide broeders kan contact opgenomen worden bij pastorale vragen. Regulier huisbezoek in deze wijken zal weer worden opgepakt als de vacatures vervuld zijn.</p>



Moderamen

Sinds zomer 2016 is het moderamen van de kerkenraad uitgebreid met br. Arjen van der Ree, in eerste instantie voor een periode van een jaar. Hierdoor kunnen we de veelheid aan taken die aan de kerkenraad en moderamen zijn toevertrouwd beter verdelen en ook met elkaar dragen.



Begrotingen 2017

College van kerkrentmeesters

Jaarlijks wordt door het college van kerkrentmeesters een begroting opge maakt, die na bespreking in het college van bijstand ter vaststelling aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Met waardering voor het werk van Arnold Langenberg heeft de kerkenraad op 16 november jl. de begroting 2017 goedgekeurd. We zijn dankbaar dat er voor 2017 een sluitend exploitatieresultaat kon worden begroot.

Diaconie

In diezelfde vergadering heeft de kerkenraad ook de begroting 2017 van de diaconie goedgekeurd. De kerkenraad vindt het belangrijk om in onze diaconale roeping te laten uitkomen dat we Gods barmhartigheid kennen en uitdragen. Dichtbij en veraf. We zijn dan ook dankbaar dat hier voldoende middelen voor beschikbaar zijn.

Wilt u het werk van beide colleges in uw voorbede gedenken?



Kerk 2025

Waar een woord is, is een weg. De 'kerk in 2025' is een programma waarin de Protestantse Kerk in Nederland op weg is naar de toekomst van de kerk. De structuur en organisatie van de PKN, waar ook onze gemeente deel van uitmaakt, verandert om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen. Dit heeft ook gevolgen voor de kerkorde, de regels waar we ons als kerk aan houden. Ook de classes gaan veranderen, door samenvoeging tot grotere regio's.

Versillende broeders uit de kerkenraad en ook onze predikant volgen deze ontwikkelingen van dichtbij. Wilt u dit proces ook in gebed gedenken, opdat de kerk in geloof bestuurd mag worden?

Namens de kerkenraad,
Ard Nieuwenhuizen, *scriba*

Speerpunt Samen gemeente zijn – Jaartheme ‘Vreemdelingschap’

Ook in deze KerkKlanken geven we weer graag een update m.b.t. het jaartheme.

In november stond in de themadienst het pelgrimschap van een christen centraal. Aan de hand van Psalm 121 werd ons onder andere de spiegel voorgehouden of we een pelgrim zijn of een zwerver. Een pelgrim heeft een duidelijke bestemming voor ogen. Een zwerver niet, die leeft bij de waan van de dag. Zijn wij ook zo, dat we niet verder kijken dan ons platte bestaan? Of heffen we onze ogen omhoog, wetend van een beter Vaderland, en van een Vader van wie we alle hulp kunnen verwachten?

De ervaringen van de kringen met het voorbereidingsmateriaal in de aanloop naar deze themadienst kunnen gedeeld worden in het jaarlijkse overleg met de kringcommissie (in januari).

Voor D.V. 22 januari staat 's avonds een jeugddienst gepland, met inbreng van JV NIEK. Daarin willen we graag een derde aspect van ons thema terug laten komen. Of we nu jong zijn of oud, als christen staan we anders in het leven dan als niet-gelovige. Dat is niet altijd eenvoudig, en daarbij is steun van elkaar belangrijk. Maar, *hoe* houden we elkaar vast in deze tijd?

Onze predikant wil deze vraag met enkele jongeren van de JV bespreken om zo gezamenlijk verdere invulling te geven aan deze jeugddienst. Hopelijk komen zo ook concrete situaties vanuit de praktijk van het (jongeren)leven aan de orde. Zoals gebruikelijk is er aansluitend met JV NIEK een nabespreking in de Wingerd.

Ook voor de periode maart en april staan de plannen inmiddels in de stijgers. Maar daarover hopen we in de volgende KerkKlanken uitgebreider te informeren.

Namens kerkenraad ds B.M. van den Bosch, Gert-Jan van Halum, Harrie in 't Veld
Namens kringcommissie Arnoud Bosse





Het Psycho Pastoraal Team (PPT)

In onze gemeente is een Psycho Pastoraal Team aanwezig met als doel: “Te helen door te delen”. Het bieden van specifieke begeleiding aan gemeenteleden in psychosociale nood vanuit een pastorale invalshoek, als aanvulling op het reguliere pastoraat vanuit predikant en wijkteam. Ook kan de PPT-er het gemeentelid bijstaan als aanvulling op professionele hulpverlening en mogelijk het voorkomen daarvan. Dit werk gebeurt vrijwillig en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Het PPT team bestaat op dit moment uit vijf personen. Zij hebben allemaal de tweejarige cursus Psycho Pastorale Toerusting gevolgd. Hierin hebben zij specifieke kennis opgedaan over veel ziektebeelden en vooral leren luisteren en begeleiden.

In het contact tussen PPT-er en gemeentelid is er begeleiding van het gemeentelid en zal er vooral actief worden geluisterd. Bij begeleiding denken wij aan het helpen verwoorden, verwerken, dan wel beter om leren gaan met de moeiten die het gemeentelid in nood heeft.

Wij willen voorbede doen en u/jou rondom Gods Woord ontmoeten.

Wanneer het nodig is zullen wij u doorverwijzen naar professionele hulpverlening.

Als u/jij dit leest en er is behoefte aan hulp in nood dan kunt u/jij zelf contact met ons opnemen. Het kan ook zijn dat de predikant, wijkouderling of een ander persoon uit uw/jouw omgeving contact met ons opneemt. Dit zal dan natuurlijk altijd in overleg met u of jou gebeuren.

Wanneer het contact met de PPT in eerste instantie buiten de kerkenraad ontstaat zal de contactpersoon van de PPT de predikant en de wijkouderling op de hoogte brengen.

Geheimhouding neemt een zeer belangrijke plaats in binnen de PPT en de PPT-ers afzonderlijk. Het contact wat ontstaat kan korte of langere tijd in beslag nemen.

De hulp is bedoeld voor gemeenteleden van elke leeftijd, dus ook voor jongeren.

Heeft u of heb jij behoefte aan contact of wilt u/jij gewoon eens ergens over praten, laat het ons gerust weten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen van het PPT team:

Lisette Joose	Tel. 0348-420519
Arie Kool	Tel. 0348-411904
Corine van der Vaart	Tel. 0348-460643
Gerwin van der Vaart	Tel. 0348-460643
Hannie de With	Tel. 0348-415362

Contactpersoon kerkenraad (Coördinator PPT)
Ard Nieuwenhuizen Tel. 0348-473289

Of mailen: PPT@Hervormdinschoten.nl



Week van Gebed 15-22 januari 2017

Thema : *Jouw hand mijn glimlach* (n.a.v. 2 Korinthe 5:14-20)

Dit is het thema van de landelijke Week van Gebed (15 – 22 januari 2017).

In Linschoten willen we op drie avonden van 19.00-20.00 uur één uur van gebed hebben.

In samenwerking met de Protestantse gemeente en de Power kerk.

Er is een speciale gebedsfolder samengesteld die we willen gebruiken, deze folder krijgt u uitgereikt op de avond dat u komt. Wilt u meer weten kijk dan op de website www.weekvangebed.nl

Data van de gebedsbijeenkomsten in Linschoten (19.00 - 20.00 uur):

- Maandagavond 16 januari - in het Kruispunt
- Woensdagavond 18 januari - in de Wingerd
- Donderdagavond 19 januari - bij fam Bloemheuvel, De Beide Vlooswijkenlaan 13

Wij bidden de Heere om een grote opkomst voor deze gebedsuren, en dat jong en oud het belang van het samen bidden mogen zien en beleven.

De Heere ziet er naar uit dat wij hem in gebed zoeken, ook buiten ons eigen huis.

Van harte welkom. Onze Heere luistert ook naar gebeden zonder woorden, Hij ziet ons hart aan.

Tot ziens op een van de gebedsbijeenkomsten.

Namens de Evangelisatie commissie,
Voor vragen of opmerkingen, bel gerust
Marlene Maaijen
Bert van Dijk, tel. 410896

P.S. ALLE KINDEREN EN LERAREN VAN DE TIMOTHEÛSSCHOOL BIDDEN MET ONS MEE !!!

Langs deze weg onze hartelijke dank voor al het meeleven dat we mochten ontvangen. Eerst ter gelegenheid van ons 40 jarig huwelijk. Daarna bij de ziekte van Cor. Dat heeft ons heel goed gedaan!
Het gaat nu gelukkig weer beter, we gaan stapje voor stapje vooruit. De Heere zij dank.

Cor en Aafje Langerak-van Lindenberg

Kerkgeschiedenis kring - Thema-avond Dietrich Bonhoeffer

Donderdag 26 januari DV belegt de kerkgeschiedeniskring een avond over de Duitse predikant, dubbelspion en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Hij werd niet ouder dan 39 jaar, maar zijn korte leven heeft ons allen wat te vertellen. ***Ook wie niet deelneemt aan de kring is hartelijk welkom deze avond.***

Bonhoeffer doorzag als een van de eersten in zijn land wat het naziregime zou gaan aanrichten en kwam ook als eerste op voor het Joodse volk. Het evangelie verkondigen vanaf een kansel en tegelijkertijd wegstijgen van het kwaad, was voor hem ondenkbaar. Hij raakte betrokken bij een aanslag op Hitler en heeft zijn verzetswerk met zijn leven moeten bekopen. Drie weken voor de bevrijding is hij opgehangen. Dit is het einde, voor mij het begin van het leven, zo luiden zijn laatste woorden.

Tien jaar na de terechtstelling van Bonhoeffer zei een kamparts: 'Tijdens de morgen van de betreffende dag (9 april 1945), om ongeveer 5 of 6 uur, werden de gevangenen, uit hun cellen gehaald en werd hun vonnis voorgelezen door de krijgsraad. Door de halfgeopende deur van een kamer in de barak zag ik dat, voor hij de gevangenis kleding moest uitrekken, Bonhoeffer neerknielde voor een innig gebed tot God. Zijn manier van bidden, zo vol overgave en zeker van de verhooring, van deze zo sympathieke man heeft mij diep geroerd. Ook op de plaats van de terechtstelling bad hij nog kort en besteed toen moedig en beheerst de trap naar de galg. De dood volgde na enkele seconden. Ik heb in mijn 50-jarige praktijk als arts zelden iemand zo vol overgave aan God zien sterven.'

Voor zijn executie bracht Bonhoeffer twee en een half jaar door in de gevangenis en heeft hij vele brieven geschreven; via bewakers zijn deze de gevangenis uit gesmokkeld. In de gevangenis dacht hij na over wat het betekent om kerk te zijn en wat het betekent om christen te zijn in deze wereld. Hij voorzag dat het Westen in snel tempo zou gaan seculariseren en heeft zichzelf ook de vraag gesteld: Hoe breng je het geloof ter sprake in een wereld waarin mensen geen verlosser nodig hebben? Een bekende uitspraak van hem is: christen zijn is bidden en het goede doen, mens-zijn voor anderen zoals Christus mens was voor anderen.

Welkom! Aanmelden is handig, dan kun je evt. ter voorbereiding ook teksten van Bonhoeffer krijgen (tera@ar-voorwinden.nl). Donderdag 26 januari 20.00 uur in De Wingerd.





Vrouwenkring / vrouwenvereniging "Woord en Gebed"

Dag vrouwen van Hervormd Linschoten,

Namens de nieuwe Vrouwenkring en de huidige vrouwenvereniging Woord en Gebed mag ik laten weten dat laatstgenoemde vereniging eind van dit jaar stopt en dat we met elkaar doorstarten in januari. Het huidige bestuur treedt af en wordt tijdelijk opgevolgd door een stuurgroep waar op dit moment Ariëlle van der Ree, Mieke de Wit en ondergetekende deel van uitmaken.

Net als Woord en Gebed zullen wij ons aansluiten bij de landelijke vrouwenvereniging en jullie zullen dus ook het blad De Hervormde Vrouw ontvangen. Hierover volgt de eerste officiële kringavond meer info. Ook zullen we dan met elkaar een naam kiezen. Dus schuif gezellig aan!

Wij hebben er heel veel zin in! We hopen jullie ook! Jullie zijn van harte welkom in De Wingerd op de volgende avonden:

De data zijn D.V. [17 januari](#), [14 februari](#), [14 maart](#) en [4 april](#).

Ons jaarlijkse uitje staat gepland op: D.V. [zaterdag 20 mei](#). Ook als je niet bent geweest dit seizoen, ben je bij deze van harte uitgenodigd mee te gaan met het uitstapje.

Ook hebben we inmiddels een eigen e-mailaccount: vrouwenkringhervormdlinshoten@outlook.com. Als je ideeën, vragen en/of opmerkingen hebt, kun je die hier kwijt.

Een hartelijke groet,
mede namens Ariëlle en Mieke
Annet van Ballegooijen

P.S: De data voor 2017 die vermeld stonden bij de vrouwenvereniging in het bewaarnummer van KerkKlanken komen hiermee te vervallen.

VERDIEPINGS 25⁺ CONFERENTIE

GODS VURIGE LIEFDE - de intolerantie van God?

De liefde van God is zo groot dat Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft tot redding van de wereld. Maar begrijpen wij Gods liefde? God toornt over de zonde. Hij verdraagt de zonde niet en vraagt van ons het volmaakte. Tolerantie is daarbij onmogelijk. Hoe verhouden Zijn liefde en toorn zich tot elkaar? Aan ons wordt gevraagd God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Maar hoe wordt deze liefde concreet in ons leven vormgegeven? Moeten wij vanuit liefde tolerant zijn naar onze naaste of vraagt dit van ons een radicalere omgang? Hoe kunnen wij Gods liefde laten zien in ons leven, de maatschappij of de politiek?

Wil je meer weten over het thema 'Gods vurige liefde – de intolerantie van God? kom dan naar de Verdiepingsconferentie op D.V. **zaterdag 14 januari 2017** (15.30-22.30) in Het Bakken te Woerden. De hoofdspreker is dr. K. van Bekkum. Daarnaast zijn er vier workshops waarin dit thema verder wordt uitgediept. De conferentie wordt afgesloten met een forumdiscussie.

Verdiepingsconferentie biedt aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Voor meer informatie en aanmelding: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: <https://www.facebook.com/Verdiepingsconferentie25>.



Zendingencommissie

Deelgenotenproject Hart4Rwanda



Nieuws van Martin en Marleen 't Hart

Inburgeren: een prachtig avontuur!

Elke dag starten we dit avontuur vanuit ons huis in Kigali in de wijk Biryogo. 's Morgens om 8 uur zijn we met enkele gemeenteleden in de kerk om de dag te beginnen met Bijbelstudie en gebed. Onze boodschappen doen we in de wijk. We worden vriendelijk geholpen. Sommigen beginnen een gesprekje in een mengelmoes van Engels, Frans en Kinyarwanda. De wat meer westerse artikelen halen we in het modern uitziende stadscentrum met grote winkelcentra. Bij iedere parkeerplaats wordt de auto gecontroleerd op explosieven. Bij ieder winkelcentrum moeten we door een detectiepoortje. Eenmaal binnen wanen we ons in Nederland. Onze hobby's muziek en fotografie zijn een dankbaar hulpmiddel om snel contacten te maken. Marleen zingt 's zondags in de kerkdiensten in verschillende koren. Daarnaast begeleidt ze liederen met haar saxofoon. Martin wordt regelmatig gevraagd om foto's te maken. De eerste bruidsreportage is ook al gemaakt! We werden meteen in de brede familie opgenomen. Taalles krijgen we van Fifi Faith. Samen met haar leidt Marleen de zondagsschool voor tieners. Verder ontmoeten we studenten op de universiteit, jongeren bij Bijbeltrainingen en jeugdbijeenkomsten. Stap voor stap ontdekken we zo de leefwereld van de jeugd. De laatste tijd zijn er veel retraites. Naast het bespreken van de plannen voor volgend jaar is er ruimte voor bezinning. Tegelijkertijd banen we ons al slingerend en hobbeldend een weg door het land van de 1000 heuvels. We genieten van de apen op de weg, de vogels en de bloemen, de warmwaterbronnen, een theeplantage, het grote Kivumeer en de schitterende uitzichten op de bergen.

Kerkgang

Iedere zondag komen we in de kerk. De kerkdiensten verlopen hier anders. Graag geven we een kleine impressie. Voor in de kerk is een verhoging waarop een preekstoel, speciale stoelen en een avondmaalstafel staan. Aan de muur hangt een groot kruis. Verder zijn er banken en veel witte tuinstoelen. Omdat we de taal niet machtig zijn, is goed kijken het middel om te leren meedoen. Gezichten tonen ons dat er iets gaat gebeuren. Ook speciale kleding helpt. De mensen in witte kledij, waarvan er één preekt, hebben de leiding. In elke dienst is er een ander koor met eigen koorleding. Verder verrichten mensen in beige kledij allerlei hand- en spandiensten. In het liedboek wijzen mensen aan wat we gaan zingen. We weten niet wat er staat, maar we proberen ons best te doen de woorden zo goed mogelijk uit te spreken. Soms kennen we de melodie en zingen we uit volle borst mee. De Bijbelgedeelten lezen we mee in het Nederlands. Sommige Kinyarwanda-woorden weten we te vertalen. Tot veler verbazing weten we zo precies wanneer het lezen klaar is. Tijdens de preek proberen we woorden op te vangen die we kunnen vertalen. Meestal helpt iemand met vertalen. Soms mediteren we zelf wat over het Bijbelgedeelte. Deze impressie brengt ons terug naar onze kindertijd. Met hart en ziel meedoen, zal nog wel even duren.

ICT projecten

In de vorige nieuwsbrief schreven we over het infrastructuurproject. Inmiddels zijn vier leveranciers benaderd. De huidige situatie is bekeken en we hebben offertes ontvangen. Het gaat allemaal wat langzamer dan we in Nederland gewend zijn, maar het ziet er naar uit dat we binnenkort een

leverancier kunnen kiezen. We hopen dat de uitvoering in januari kan starten. Het tweede project waaraan gewerkt wordt is het inrichten van een website voor de diocese. De structuur is getekend en een conceptversie van de website is gemaakt. Nu mogen de afdelingen de informatie aan gaan reiken, zodat de website gevuld kan worden. Op 3 december was de tweede sessie met de afgevaardigden van de archidiaconies (classis). Helaas waren we maar met een kleine groep. Het resultaat mag er echter zijn! On-Rwandeese heeft Martin de groep gevraagd om met stift vijf prioriteiten in één woord op Post-It's te schrijven. Iedereen zoekt meteen een pen gaat hele verhalen schrijven. Na gevraagd te hebben om het samen te vatten was het resultaat een paar woorden per Post-It. Pas nadat alles op de muur geplakt was en gegroepeerd zag men het nut en werden ze enthousiast. Het resultaat is dat we gaan starten met trainingen en visie vormen, in plaats van meteen om geld vragen voor nieuwe telefoons en laptops.

De gehele nieuwsbrief kunt u lezen op de website van de GZB.
www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/hartdec16_20161214104510.pdf

Terugblik op de Goede Doelenmarkt

Op zaterdag 19 november werd de Goede Doelenmarkt 2016 gehouden, in de Wingerd. We mogen terugkijken op een goed verlopen dag. De sfeer was ontspannen en gezellig. En de opkomst was goed en mooi verspreid over de gehele duur van de markt.



Verschillende kramen met allerlei artikelen stonden klaar.

Wij willen iedereen bedanken die langs is geweest, iets heeft gekocht en natuurlijk iedereen die op de één of andere manier mee heeft geholpen! De totaal bruto-opbrengst van de Goede Doelenmarkt is dit jaar: € 2910,00. Ruim € 500 meer dan vorig jaar.

Onderverdeeld per Goede Doel ziet de bruto-opbrengst er als volgt uit:

	2016	2015
ZOA	467	500
GZB	776	658,45
Fam. Houweling	220	165
St. Geef hun Hoop	50	150
Woord & Daad	365	260
Adullam	165	100
Israël Producten Centrum	141	150
St. Blijde Kei (catering)	313	303,05
Merci Ships	300	100
St. Vietnam Nederland	113	0
Totaal	€ 2910	€ 2386,50

Deurcollecte 2016

Het afgelopen jaar hebben we tijdens de 6 deurcollecten geld ingezameld voor het GZB-project 'Zimbabwe: Goede zorg in missieziekenhuizen'. In de volgende KerkKlanken zal de opbrengst staan en het nieuwe project voor de deurcollecten van 2017.

Met vriendelijke groet van de zendingscommissie, contactpersonen: Teus Kok (voorzitter) tel. 419177, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap (penningmeester) tel. 785302



Van de diaconie – Vakantieweken Hervormde Vrouwenbond 2017



De nieuwe vakantieids is uit!

De vakantieids voor 2017 is uit! U zult misschien denken: "Nu al, ik ben net terug van vakantie." Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt om een breed vakantieaanbod samen te stellen voor het komende jaar. Voor de diverse doelgroepen zijn er mooie vakantieplaatsen uitgezocht. De meeste bestemmingen zullen bekend in de oren klinken, ook zijn dit jaar nieuwe bestemmingen toegevoegd. We hopen u in 2017 te mogen begroeten in een van onze vakantieperiodes.

De VOOR ELKAAR vakantieperiodes hebben een divers aanbod voor diverse doelgroepen. Vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, voor mensen met dementie en hun mantelzorger, voor jongeren met autisme en voor alleengaanden. **Nieuw dit jaar is het weekend voor vrouwen die een scheiding achter de rug hebben of zich nog midden in het proces van echtscheiding bevinden.** Mocht u vragen hebben, kijk dan op onze website of neem contact op met een van de hieronder genoemde contactpersonen.

Vrijwilligers

Ook dit jaar zijn we op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Vind jij het leuk om onze gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen en ben je tussen de 18 en 65 jaar, kijk dan voor meer informatie op onze website en meld je aan! Ben je al eerder mee geweest? Meld je dan snel aan voor 2017, we vinden het leuk als je weer meegaat!

Voor meer informatie of het bekijken/aanvragen van een vakantieids:
www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken

Informatie en aanmelden van gasten voor de volgende doelgroepen:

Lichamelijke beperking of dementie

Gasten

Mevr. E.C. van Andel-van Bergeijk, tel. 0183-441774, e-mail: gasten.lg@hervormdevrouwenbond.nl

Vrijwilligers

Aanmelden: www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken

Informatie: mevr. B. Nap-Boer, tel. 0318-483717, e-mail: vrijwilligers.lg@hervormdevrouwenbond.nl

Verstandelijke beperking en kinderen en jongeren met autisme

Gasten

Mevr. H. de Jong, tel. 0180-430860, e-mail: gasten.vg@hervormdevrouwenbond.nl

Vrijwilligers

Aanmelden: www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken

Informatie: mevr. M.H. Vernooij, tel. 0182-785083, e-mail: vrijwilligers.vg@hervormdevrouwenbond.nl

Alleengaanden en vrouwen die door een echtscheiding alleen zijn komen te staan

Mevr. E. Strijker-Vos, tel. 033-4759222.

Agenda

1 Jan	Koffiedrinken na de ochtenddienst	
2 Jan	Collectemunten uitgifte	20.30-21.30 uur
10 Jan	Ouderenkring	10.00-11.30 uur
10 Jan	Gemeente Bijbelkring	20.00 uur
15 Jan	Catechese 19+ (Willeskop 73 - Thema: Gezag van de Bijbel)	ca 20.15 uur
16-19 Jan	Week van gebed (zie elders in KerkKlanken voor locatie)	19.00-20.00 uur
17 Jan	Vrouwenkring / vereniging	20.00 uur
18 Jan	Christenvrouw	19.45 uur
25 Jan	Kerkenraadsvergadering	19.45 uur
26 Jan	Kerkgeschiedeniskring – open avond over Bonhoeffer	20.00 uur
31 Jan	Ouderenkring	10.00-11.30 uur
6 Feb	Collectemunten uitgifte	20.30-21.30 uur
8 Feb	Christenvrouw	19.45 uur
14 Feb	Vrouwenkring / vereniging	20.00 uur
21 Feb	Ouderenkring	10.00-11.30 uur
22 Feb	Consistorievergadering	19.45 uur

Vaste terugkerende activiteiten

Kinderkoor Emanuël	vanaf 5 jaar	maandag	16.45 tot 17.30 uur
Zondagsschool Samuel	vanaf 4 jaar, t/m groep 8	zondag	14.30 tot 15.30 uur
Meisjesclub Mirjam 1	groep 5 en 6	donderdag, even weken	18.45 tot 20.00 uur
Jongensclub David	groep 5 en 6	donderdag, even weken	18.45 tot 20.00 uur
Meisjesclub Mirjam 2	groep 7 en 8	donderdag, oneven weken	19.00 tot 20.15 uur
Jongensclub Daniël	groep 7 en 8	donderdag, oneven weken	19.00 tot 20.15 uur
Tienerclub Joy	klas 1 en 2 voortg onderwijs	vrijdag, oneven weken	19.30 tot 21.00 uur
Tienerclub Manna	klas 3 en 4 voortg onderwijs	vrijdag, oneven weken	19.30 tot 21.00 uur
Tienercatechese	12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.	maandag	19.00 tot 20.00 uur
Jongerencatechese	16-18 jaar	maandag	20.30 tot 21.30 uur
Jeugdvereniging NIEK	16-25 jaar	zondag – om de week	vanaf ca 20.00 uur
Gebedskring	alle leeftijden	woensdag, oneven weken	19.30 tot 20.30 uur
Ouderenkoor	55 jaar en ouder	donderdag	20.00 tot 21.00 uur

*De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 22 februari.
Deze zal gelden voor de maanden maart en april.
Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 14 februari.
(per mail: fam.intveld@hetnet.nl, of anders Schagen 2).*