



Kerkklanken

Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, 2e kwartaal 2025

Gethsémané

Jezus, de laatste der nachten,
Ging naar de hof der olijven,
Liet zijn discipelen blijven
Buiten de duistere gaard;
Toen koos Hij drie uit hun midden,
Met Hem te waken, te bidden,
Maar door het bidden en wachten
Werden hun ogen bezwaard.

Kon dan niet één met Hem waken?
Een in die smartelijke uren
Met Hem de droefheid verduren
Van Zijn verwerping, Zijn smaad?
Moest Hij, die zwartste der nachten,
Eenzaam de kruisdood verwachten,
Eenzaam de bitterheid smaken
Van de triomf van het kwaad?

'k Wil bij Uw droefheid verwijlen,
In Uwe smarten verzinken,
Gij, die de beker moest drinken,
Die de verzoening ons bracht,
Wie zal de angsten doorgronden
Van deze nachtelijke stonden?
Wie zal de duisternis peilen
Van deze duistere nacht?

Jacqueline van der Waals
(uit: Gebroken kleuren)

Kerkdiensten en collecten



6 april	09.30 u	Ds. B.M. van den Bosch - Benthuizen	1. Kerk en Eredienst	K
	18.30 u	Ds. M. Kasbergen	2. Diaconie	D
			3. De Wingerd - Inrichting jeugdzolder	K
13 april	09.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Kerk en Eredienst	K
	18.30 u	Ds. K. Timmerman - Schoonhoven	2. ZOA Collecte	D
			3. Onderhoud gebouwen	K
<i>vrijdag</i>		Goede Vrijdag		
18 april	19.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Kerk en Eredienst	K
			2. Diaconie	D
			3. Onderhoud orgel	K
		Eerste Paasdag		
20 april	09.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Kerk en Eredienst	K
	18.30 u	Ds. M. van Dalen - Haaften	2. St. De Hoop	D
			3. Onderhoud gebouwen	K
<i>maandag</i>		Tweede Paasdag		
21 april	09.30 u	Paaszangdienst	1. Diaconie	D
27 april	09.30 u	Prop. H. Russcher	1. Plaatselijk Evangelisatie	K
	18.30 u	Ds. R. de Koning Gans - Oudewater	2. Diaconie	D
			3. GZB	D
4 mei	09.30 u	Prop. A. van Eckeveld - Woerden	1. Kerk en Eredienst	K
	18.00 u	Nader te bepalen	2. Noodhulpcluster - Soedan	D
			3. De Wingerd - Audio/video installatie	K
11 mei	09.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Kerk en Eredienst	K
		scholendienst	2. Leerstoelfonds GB	D
	18.30 u	Ds. A.J. Mouw - H.I. Ambacht	3. Onderhoud gebouwen	K
18 mei	09.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Kerk en Eredienst	K
		voorbereiding Heilig Avondmaal	2. Diaconie	D
	18:30 u	Ds. A. van Dalen - Lopikerkapel	3. Plaatselijk Evangelisatie	K
25 mei	09.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Plaatselijk Jeugdwerk	K
		viering Heilig Avondmaal	2. Friedensstimme (Ook avondmaalscollecte)	D
	18.30 u	Ds. M. Kasbergen	3. Onderhoud gebouwen	K
		dankzegging Heilig Avondmaal		
<i>donderdag</i>		Hemelvaartsdag		
29 mei	09.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Kerk en Eredienst	K
			2. IZB	D
			3. Onderhoud gebouwen	K
1 juni	09.30 u	Ds. B.J. van Assen - Moerkapelle	1. Kerk en Eredienst	K
	18.30 u	Ds. L.M. Jongejan - Nieuwland	2. Diaconie	D
			3. De Wingerd - Nieuw meubilair	K
		Eerste Pinksterdag		
8 juni	09.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Kerk en Eredienst	K
	18.30 u	Ds. J.A.C. Olie - Delft	2. GZB Pinksterzending deelgenotenproject	D
			3. Onderhoud gebouwen	K
<i>maandag</i>		Tweede Pinksterdag		
9 juni	09.30 u	Pinksterzangdienst	1. Steunfonds GB	D
15 juni	09.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Kerk en Eredienst	K
	18.30 u	Ds. B. Visser - Woerden	2. Diaconie	D
			3. Onderhoud orgel	K
22 juni	09.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Kerk en Eredienst	K
	18.30 u	Ds. R. de Koning Gans - Oudewater	2. SNF SuriNed Foundation	D
			3. Onderhoud gebouwen	K
29 juni	09.30 u	Ds. M. Kasbergen	1. Plaatselijk Jeugdwerk	K
	18.30 u	Ds. M. Kasbergen	2. Stichting Naar House	D
			3. GZB	D

De achterste kolommen geven met een letter aan of een collecte voor de diaconie is of voor de kerkvoogdij. Wellicht is dit handig bij het overmaken van uw collecten. Hieronder vindt u de rekeningnummers

Kerkrentmeesters:

Hervormde Gemeente Linschoten

NL60 RABO 0336 3018 55

Diaconie:

Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten

NL11 RABO 0336 3063 26

Verjaardagskalender



In het tweede kwartaal hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt u hen een kaartje?

De verjaardagskalender is alleen beschikbaar in de papieren versie. Hij is ook op te vragen bij kerkklinken@hervormdlinshotennl

Namens de lezers van de KerkKlanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.



Nieuws vanuit de kerkenraad



We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.

Beste leden van onze gemeente,

Inmiddels zijn we weer drie maanden verder na de laatste uitgave van KerkKlanken. Wat vliegt de tijd!

In die drie maanden is er weer veel gebeurd. Iedere zondag waren er weer de erediensten. Het kringwerk, de catechese, zondagsschool, het clubwerk, etc konden doorgang vinden. Dankbaarheid hierom. Wat er ook gebeurde in de maand februari is dat het gezin Kasbergen verhuisde van Gouda naar Linschoten. Zondag 16 maart vond de bevestiging en intrede plaats van onze nieuwe predikant. We kijken met vreugde hierop terug. Dankbaar zijn we dat alles in goede orde is verlopen. Alle medewerkers, die op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen, danken we voor hun inzet. We wensen onze nieuwe dominee M. Kasbergen samen met zijn gezin een goede tijd toe in ons mooie dorp. We kijken uit om via onze pastor gevoed te worden door de prediking van het Woord en de bediening van de sacramenten. Indien er de wens is om de dominee te spreken, dan is hij bereikbaar onder het volgende telnr.: 06 -38021332 of via mail: predikant@hervormdlinshoten.nl

Hierbij delen we een foto (genomen in de tijdelijke consistorie) van hen die aan de handoplegging deelnamen zondag 16 maart tijdens de bevestigingsdienst.



Woensdag 19 maart hebben we in de kerkenraadsvergadering afscheid genomen van de broeders en zusters die in de beroepingscommissie deelgenomen hebben. Ook voor hen was het een intensieve periode in de vacaturetijd. Ook nogmaals dank aan hen voor het verantwoordelijke werk wat gedaan is. Tijdens de bijeenkomst op 13 februari waar de beroepingscommissie de gang van zaken rond het beroepingswerk evalueerde, is ook afscheid genomen van onze consulent ds R. de Koning Gans. Hij heeft ons mogen begeleiden in het beroepingsproces. Dankbaarheid ook naar hem toe. Maar vooral dankbaarheid naar onze God Die Zijn Kerk niet in de steek laat. Hij zorgt voor Zijn gemeente, ook in Linschoten! Soli Deo gloria!



Pasen

Nog een aantal weken en dan hopen we met elkaar weer het Paasfeest te vieren. Voorafgaand is er zoals u wellicht weet de veertigdagentijd. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Op weg zijn we naar de laatste week in de veertigdagentijd, de 'stille' week. De week omvat de dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Daarna is het Pasen! Na al het lijden en ook het sterven van Christus is er dan de opstanding van Hem op de Paasmorgen. Halleluja! Dat hopen we op Eerste en Tweede Paasdag met elkaar te vieren in de kerk. Op Tweede Paasdag zal het koor 'Zingt Gode Lof' hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Allen hartelijk welkom in de diensten.

We wensen u en jou allen gezegende Paasdagen toe!



Mobieltjes in de kerk

De meeste mensen hebben tegenwoordig wel een smartphone in hun bezit. Het is bijna niet meer weg te denken in onze maatschappij. Een gemakkelijk middel in de communicatie. Dat voordeel zien we ook in de gemeente-app, waar veel van onze gemeenteleden dankbaar gebruik van maken. Zelfs de tekst van De Bazuin en de liturgie voor de erediensten zijn vindbaar op de app.

Dat laatste was ook een aanleiding voor een gemeentelid, dat zich zorgen maakte over het toenemend gebruik van mobieltjes tijdens de kerkdiensten. En aanleiding om te vragen hoe de kerkenraad daar tegenover staat.

Wat we zien is dat diverse gemeenteleden (vooral ook jongeren) gebruik maken van de digitale liturgie tijdens de diensten. We waarderen het als op die manier actief wordt meegelezen en gezongen, terwijl men dat anders wellicht niet zou doen als men niet gewend is om een Bijbel mee te nemen. Een enkele oudere maakt ook gebruik van de digitale liturgie om de tekst te kunnen vergroten in verband met achteruitgang van de ogen.

Tegenover het gemak dat een mobieltje met zich meebrengt, kan het ook zomaar afleidend zijn voor de gebruiker, maar ook voor wie ernaast zit. Toch even tijdens de dienst dat appje of een melding bekijken en misschien zelfs wel even snel beantwoorden. De aandacht voor de preek kan zomaar weg zijn, wat koren op de molen van Gods tegenstander is. Op veel scholen wordt tegenwoordig het mobieltje verbannen uit de klas vanwege de aandacht die het mobieltje vraagt.

Daarom hebben we als kerkenraad een voorkeur voor het meelesen met een gewone 'fysieke' Bijbel tijdens de diensten.

Onderzoek heeft trouwens aangetoond dat je het gelezene beter kunt onthouden via het lezen vanuit een 'papieren' Bijbel dan via de digitale tekst op een mobieltje. Als kerkenraad geven we deze informatie maar even door. Het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid om al dan niet een smartphone (op een passende manier) te gebruiken. We hopen op begrip voor elkaars overwegingen, en ruimte voor gesprek hierover.

P.S: Ook als mobieltjes 'alleen op zak' worden meegenomen tijdens de diensten, graag vooraf op 'stil' zetten.





Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht in de Europese Unie. De AVG bevat voorschriften voor bedrijven en organisaties over het verzamelen, opslaan en beheeren van persoonsgegevens. Ook de kerk beheert persoonsgegevens en heeft daarom een privacyverklaring. In deze verklaring kunt u lezen welke gegevens van u worden bewaard.

De kerkenraad heeft in december 2024 ingestemd met wijzigingen. Belangrijkste wijzigingen zijn dat adresgegevens zo veel als mogelijk in de kerk-app worden gedeeld i.p.v. op de website. Ook is de kerk-app toegevoegd en de AVG wordt per beleidsperiode geactualiseerd. Deze verklaring wordt niet op papier verspreid, maar is te vinden op de kerk-app, in KerkKlanken (via deze link: [Privacyverklaring HG Linschoten](#)) en is op te vragen bij de kerkrentmeesters en beschikbaar op de website.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, *scriba*



Voor de kinderen (op de volgende pagina vervolg kerkenraad)



DOOD, GEBED, GRAF, HAAN, HEER, HOF, JUDAS, KUS, LEEFT, LEUGENS, LICHT, LIJDEN
NIEUW, PASCHA, PASEN, SPONS, SPOT, STEEN, VADER, ZEGEN

Gedragscode en gedragsregels met het oog op veiligheid in de gemeente

In januari dit jaar hebben we u geïnformeerd over nieuw beleid met het oog op veiligheid in onze kerkelijke gemeente. Het hoe en waarom hiervan kunt u teruglezen op de site van onze gemeente, onder het kopje 'Veiligheid' in de rubriek 'Over ons'.

Toen is al benoemd dat er nagedacht werd over een gedragscode. Een gedragscode kan gezien worden als de basisregels hoe we met elkaar omgaan in de gemeente, zodat iedereen zich veilig en gezien voelt. Deze gedragscode is besproken met de vertrouwenspersonen, en vervolgens goedgekeurd in de kerkenraad.

Algemene gedragscode

In de Tien Geboden zien we hoe God de omgang met Hem en met elkaar bedoeld heeft. Ook als het gaat om relaties. Samengevat vraagt het van ons dat we God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.

We vertalen dat voor onze gemeente in de volgende algemene gedragscode:

1. Iedereen telt mee in onze gemeente. We accepteren en respecteren elkaar en discrimineren niet.
2. Wij houden rekening met elkaars grenzen.
3. We gaan integer om met machtsposities en maken daar geen misbruik van.
4. Wij komen niet ongewenst te dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
5. Aandacht mag nooit ongewenst of seksueel getint zijn.
6. Wij stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongepaste opmerkingen.
7. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek iemand aan die zich daar niet aan houdt.
8. Strafbare feiten worden niet geduld en worden gemeld.

Verder is inmiddels ook bepaald voor welke taken in de gemeente een VOG vereist wordt.

Een VOG is volgens Generale Regeling 16 van de PKN verplicht voor de volgende personen:

- alle ambtsdragers
- vertrouwenspersonen
- alle anderen die namens de gemeente pastorale taken hebben
- functies waarin men op zo'n regelmatige basis (bege)leiding geeft aan minderjarigen of kwetsbare mensen dat er een persoonlijke band kan ontstaan
- functies waarin men herhaaldelijk als enige volwassene samen is met minderjarigen of kwetsbare mensen

In onderstaand overzicht is dat door de kerkenraad vertaald naar onze gemeente:

Doelgroep / Taak	VOG	Toelichting / Afweging
Predikant	Ja	
Kerkenraadsleden	Ja	
Kerkrentmeesters	Nee	Geen ambtsdrager.
Pastoraal medewerker	Ja	

Bezoekbroeders/zusters	Ja	
Hervormde vrouwendienst	Ja	
Vertrouwenspersonen	Ja	
PPT leden	Ja	
Medewerkers Bijbel-uur Abrona	Nee	In verband met kwetsbare personen zou dit in aanmerking kunnen komen. Maar omdat het uurtje altijd met meerdere personen geleid wordt, wordt het risico minimaal ingeschat. Er is geen 1-op-1 begeleiding van/naar de eigen kamer.
Begeleiders Abrona (naar kerkdienst)	Nee	Wel kwetsbare personen, maar begeleiding is bijna volledig van deur tot deur publiekelijk en minder sprake van pastorale vertrouwensrelatie.
Assistent-penningmeester	Nee	
Ledenadministrateur	Nee	
Commissie van Bijstand	Nee	
Kosters	Nee	Werken in principe niet met kwetsbare groepen, daarom geen VOG.
Organisten	Nee	Orgellessen van een beroepsorganist valt onder de eigen beroepsverantwoordelijkheid.
BHV team	Nee	
Jeugdraad & Jeugdpastor	Ja	
JV leiding	Ja	
Clubleiding	Ja	
Catecheten	Ja	
Leiding 'kindermoment'	Ja	P.S: 'Kindermoment' is nog niet de definitieve benaming.
Kinderoppas	Nee	Het betreft een grote groep van ouders (moeders), ondersteund door jongeren. De regel is dat er tijdens de crèche altijd 2 of 3 personen aanwezig zijn, waaronder één moeder/volwassene. Door het grote aantal betrokkenen is de frequentie laag. Sommigen 1x per halfjaar, anderen doorgaans 2x. Een VOG brengt afbreukrisico met zich mee, qua deelname. Er geldt wel een aanvullende gedragsregel dat kinderen alleen door moeders begeleid worden naar het toilet.
Evangelisatie commissie	Nee	
Tentteam	Nee	Dit is jaarlijks een eenmalig evenement. In iedere groep zijn altijd meerdere mensen aanwezig.
Tentmedewerkers	Nee	Dit is jaarlijks een eenmalig evenement. In iedere groep zijn altijd meerdere mensen aanwezig.
Tienerkampeiding	Nee	Dit is jaarlijks een eenmalig evenement, waarbij vooral collectief opgetrokken wordt. Ongewenst gedrag tussen deelnemers onderling wordt niet ondervangen door een VOG van leidinggevenden.
Kringcommissie	Nee	Geen VOG noodzakelijk omdat zij niet te maken met een kwetsbare groep.
Bijbelkringleiders	Nee	Geen VOG noodzakelijk omdat zij niet te maken met een kwetsbare groep.
Wingerd coördinatoren	Nee	Ook overige Wingerd teamleden niet.
Gemeente App team	Nee	
Redactie KerkKlanken	Nee	

Gedragsregels

In het verlengde van de algemene gedragscode gelden voor vrijwilligers en medewerkers in onze gemeente gedragsregels voor de omgang met hun doelgroep. Iedereen die een VOG moet aanvragen, ondertekent ook deze gedragsregels.

1. Ik ben verantwoordelijk voor veiligheid in de relatie met mijn doelgroep. Ik zorg voor een omgeving en sfeer waarin de ander zich veilig en gerespecteerd voelt.
2. Ik onthoud me ervan iemand uit mijn doelgroep te bejegenen op een wijze die hem of haar in zijn waardigheid aantast.
3. Ik dring niet verder door in het privéleven van iemand uit mijn doelgroep dan functioneel noodzakelijk is.
4. Ik mag iemand niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
5. Ik onthoud me van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van mijn doelgroep. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen mij en iemand uit mijn doelgroep tot de leeftijd van 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
6. Ik zal tijdens uitjes en dergelijke zeer terughoudend zijn en met respect met hen omgaan in de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals een kleedkamer of toiletruimte.
7. Ik heb de plicht hen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragsregels door iedereen die erbij betrokken is, worden nageleefd.
8. Als ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met onze gedragscode en gedragsregels en bij vermoedens van seksueel misbruik, ben ik verplicht hiervan melding te maken bij een daarvoor door de kerkenraad aangewezen vertrouwenspersoon.
9. Ik geef en neem geen (im)materiële vergoedingen aan die niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen mijn verantwoordelijkheid in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover contact te zoeken met een daarvoor door de kerkenraad aangewezen vertrouwenspersoon.

Hoe verder?

Zodra het digitale aanvraagproces voor een gratis VOG is geregeld, zal de kerkenraad als eerste VOG's gaan aanvragen. Daarna volgt nadere informatie voor de anderen.

Het moge duidelijk zijn dat het moeten aanvragen van een VOG en tekenen van de gedragsregels natuurlijk niet betekent dat iedereen nu ineens als 'verdacht' beschouwd wordt. De gedrags-regels kunnen ons wel weer bewust meer maken van onze hoge roeping. Heeft u vragen over de gedragscode of -regels? Stel ze aan de vertrouwenspersonen of ondergetekenden.

We hopen t.z.t. op uw medewerking om e.e.a. te regelen!

Namens de kerkenraad, Jan-Willem Beumer, Harrie in 't Veld

Nieuws van de evangelisatiecommissie



Alpha cursus 2025

In de derde week van september 2025 start Alpha. Deze organiseren we als gemeente met de Protestantse kerken 't Kruispunt en De Rank uit Montfoort. De cursus omvat 10 avonden en 1 weekend waarin we met elkaar inzoomen op het christelijk geloof. De exacte dag is nog niet bekend, dat is afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers en de locatie.

Alpha brengt iedereen samen en is laagdrempelig! Iedere avond start met een gezellig moment onder het genot van een heerlijke maaltijd. Tijdens Alpha gaan we aan de slag met de grote levensvragen en in de inleidingen ontdekken we met elkaar de basis van het christelijk geloof. Bij de kleine groepjes (na de inleiding) is er plek voor alle vragen. We luisteren naar de deelnemers, zonder oordeel.

We zijn op zoek naar deelnemers voor deze Alpha en hebben daarbij jouw hulp nodig. **Wie gun jij een levende relatie met Jezus?** Ga eens na wie in jouw netwerk vragen heeft over het geloof, met wie je recent of langer geleden een gesprek hierover hebt gehad. De ervaring leert dat uitnodigen binnen je eigen netwerk veel effectiever is dan zomaar iemand vragen of flyereren. Daarom doen we een beroep op jou om diegene zelf uit te nodigen. Eventueel willen we je erbij helpen. Er is een Alpha-uitnodiging beschikbaar (binnenkort liggen deze voor- en achterin de kerk) die je hiervoor kunt gebruiken. Weet bovendien dat je het niet zelf hoeft te doen: de Heilige Geest wil je hierbij helpen, daar mag je op vertrouwen! Bied gerust aan om samen Alpha te volgen als dat diegene helpt.

Alpha is niet alleen voor mensen die Jezus nog niet kennen. Misschien heb je zelf wel vragen over het geloof of zelfs twijfels. Wellicht kan jouw geloof wel een boost gebruiken. Ook als christen kan deze cursus jou helpen in je geloof en je dichter bij Jezus brengen en daarmee dichter bij de Vader. Neem gerust iemand mee als je dat fijn vindt!

Cursisten kunnen aangemeld worden door een mail te sturen naar alphalinschotemontfoort@gmail.com. Ook eventuele vragen kunnen via dit mailadres worden gesteld. Uiteraard kun je ook iemand van de organisatie aanspreken als je dat makkelijker vindt.

We zien de aanmeldingen biddend tegemoet.

Hartelijke groet,

Aart-Jan Rietveld, Arno de Haan, Sarah van Marsbergen, Annelot Verhoeff en Eric Bakker

P.S. We zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen met hand- en spandiensten als koken en eventueel rijden (afhankelijk van de te kiezen locatie). Ook zoeken we mensen die willen deelnemen in het gebedsteam.

P.S.S. We zijn nog op zoek naar een ruimte om de Alpha te houden. Ben jij degene die een ruimte, kantine, bijgebouw of iets dergelijks beschikbaar wil stellen?



Nieuws van de zendingscommissie



Wilma de Vries, Albanië



wdvries@gzb.nl



@Hartenzorgvooralbanie



Hartenzorg voor Albanië



"De plek waar God je naar toe roept, is die waar jouw diepste verlangen en 's werelds diepste honger elkaar ontmoeten'.

Deze quote inspireerde mij in mijn zoektocht naar het leven van mijn verlangen."

TAART

De dagtekst (YouVersion) van vandaag brengt mij even terug naar 2012, naar één klein momentje in de Kalahari-woestijn. Best goed om daar weer even te toeven. *Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. (Psalm 46:11)* Eén moment, één tekst en dat bracht één vraag: maar Wilma, wat doe jij eraan om Mijn Naam groot te laten worden op de aarde?

Als een gewoon mens zou ik willen schrijven dat er toen een groot avontuur begon. Ik wist dat alles wat kon veranderen, zou gaan veranderen. Ik had alleen nog geen idee wat al die veranderingen zouden inhouden.

Als dochter van de Allerhoogste die meestal huppelt aan Zijn hand, maar ook dikwijls struikelend achter Hem probeert aan te gaan, kan ik in alle vrijmoedigheid zeggen dat het een onzeker avontuur was, maar het was een weg met één Zekerheid: mijn Gids. Hij beloofde te zorgen, Hij beloofde te leiden. En dat deed Hij. Anders dan gedacht, verwacht en gehoopt, maar zoveel beter. Zoveel beter omdat ik steeds weer ontdek dat mijn Gids zoveel meer goed is dan ik al dacht te weten.

Vandaag (19 februari 2025) is het twee jaar geleden dat ik uitgezonden werd. Dankbaar mens hier! 19 Februari is een gedenkdag, zegeningen tellen dag, dankdag en ook afhankelijkheidsdag sindsdien. Mijn Zender zette op die mooie zondag nog eens een dikke streep onder Wie en hoe Hij is. Hij beloofde te geven overeenkomstig Zijn rijkdom: genoeg voor elke dag en genoeg om Zijn Naam groot te laten worden op de aarde.

En dat deed Hij, doet Hij en zal Hij blijven doen. Waren de afgelopen jaren makkelijk? Nou nee...zending wordt bedreven buiten het paradijs. Maar weet je? Het hoeft ook niet makkelijk te zijn, want mijn Zender en Gids is mijn Zekerheid en Rustpunt. Het gaat om Zijn eer, het is Zijn werk, voor Zijn schepselen, voor Zijn Koninkrijk.

Om te danken en te vieren geniet ik van een kopje Albanese bergthee en een taartje. Ondertussen oefen het ik het Albanese 'onze Vader' en zoek ik de opname van de

uitzenddienst nog eens op. Nu even stilstaan bij veel onverdiende zegeningen, daarna weer verder met het werk met het gebed: laat door mij heen Uw Naam groot worden op dit stukje aarde.

VERSCHIL

Soms kunnen de verschillen mij zo raken. Vanmiddag was zo'n moment waarop het weer eens doordrong dat het zoveel uitmaakt waar je wieg staat. Even wat kleine verschillen die vanmiddag opvielen:

- Ik leerde lezen, een groot deel van deze vrouwen niet.
- Ik groeide op met de Bijbel(verhalen), zij niet.
- Ik heb stapels Bijbels, een deel van deze vrouwen nog niet één.
- Ik weet alleen van de armoede die ik gezien heb, deze vrouwen weten uit ondervinding wat armoede is.

Wat een voorrecht dat ik met deze vrouwen mag optrekken en hen mag helpen groeien in geloof en in kennis. We kijken er allemaal naar uit!

Wat een voorrecht dat ik mijn leven mag delen met deze vrouwen, want wat is er veel om te delen...!



[Hart en zorg voor Albanië](https://whatsapp.com/channel/0029VafGEU46WaKqieA9AU1e) heeft een WhatsApp kanaal. Wil je betrokken blijven bij het werk van Wilma in Albanië en met enige regelmaat bid- en dankpunten ontvangen? Volg dan het kanaal: <https://whatsapp.com/channel/0029VafGEU46WaKqieA9AU1e>

Email: wdvries@gzb.nl

Instagram: @hartenzorgvooralbanie

Facebook: hartenzorg voor Albanie

Met vriendelijke groet van de leden van de Zendingscommissie!

Egbert

Arnoud

Wilma

Caroline

Nieuws vanuit de Jeugdraad



Update vanuit de Jeugdraad over het “Kindermoment”

In de vorige KerkKlanken (van december 2024) hebben we u/jou geïnformeerd over de komst van het kindermoment. Hier volgt een korte update van de laatste ontwikkelingen.

- Er is een commissie gevormd die nadenkt over de invulling van het kindermoment. In deze commissie zitten: Annerieke Wouters, Marleen Ronner, Catharina Nieuwenhuizen en Jan-Willem Beumer.
- We verwachten in september 2025 te gaan starten. Dit aangezien de oplevering van de Wingerd vertraagd is en we deze ruimte natuurlijk nodig hebben. Onze voorkeur is om na de zomervakantie te starten. Dit geeft ons ook de tijd om het goed voor te bereiden.
- Op dit moment zijn we als commissie verschillende methodes met elkaar aan het vergelijken. We zijn op zoek naar een methode waarin de Bijbel centraal staat, waarin verwerkingen aangeboden worden voor verschillende leeftijden. We zoeken een methode die past in onze pijler ‘Jeugd en Leren’ en die voldoende handreikingen biedt voor de leiding die het kindermoment gaat geven.
- Ook denken we na als commissie over de consequenties tijdens de kerkdienst. Wanneer gaan de kinderen naar de Wingerd? Wanneer komen ze terug? Praktische zaken zagezegd. We vinden het vooral belangrijk dat dit zo geordend mogelijk verloopt.
- En natuurlijk beraden we ons over het aantal groepen en de leiding voor deze groepen.

Gelukkig hebben we nog even de tijd. Als we duidelijk hebben hoe de invulling gaat worden - en als de kerkenraad daar de goedkeuring aan verleend heeft - dan zullen we dit met de gemeente delen.

We zien er naar uit dat we straks een bijdrage mogen leveren aan het uitleggen van de Bijbel in begrijpelijke taal aan onze kinderen, op hun niveau, zodat ze al jong mogen leren wie Jezus voor hen is.

Tot slot, nog een keer de woorden vanuit Markus 10, *“Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.”*

Een hartelijke groet namens de Jeugdraad.



Zondagsschool “Samuel”

Hallo allemaal,

Hier een laatste bericht van onze zondagsschool “Samuel”.

Op zondag 13 april zal de laatste zondagsschoolmiddag gehouden worden. Na ruim 50 jaar is er besloten dat het Bijbels onderwijs op zondagmiddag gaat stoppen. We kijken dankbaar terug op mooie/vruchtbare jaren, waar veel gemeenteleden als kind naar de zondagsschool kwamen of er leidinggegeven hebben.



Naar de wens van veel ouders is besloten om eens in de twee weken kinderen tijdens de preek in de morgendienst Bijbels onderwijs op hun eigen niveau te geven. De Jeugdraad zal daar verdere invulling aan geven. Zie het bericht van de Jeugdraad hierover in deze KerkKlanken.

Op Goede Vrijdag, 18 april, organiseren de beide gemeenten van ons dorp een gezamenlijke kinderdienst in ‘t Kruispunt, die begint om 09.30 uur. Iedereen van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Zie ook de poster elders in deze KerkKlanken.

Op woensdag 18 juni om 17:00 uur hopen we met alle kinderen en leiding de zondagsschool af te sluiten in de tuin van Meidoornlaan 5. We zullen eerst met elkaar pannenkoekjes eten en vanaf 19.00 u zullen we met de kinderen van klas 2 een spel doen. Een uitnodiging zal volgen.

In de zondag daarna, D.V. 22 juni, zal er in de morgendienst een moment zijn waar we met de kinderen van groep 8 stil staan bij de overgang naar het vervolgonderwijs, de overstapdienst. Ook hier zal een persoonlijke uitnodiging voor komen.

We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van de gemeente bij het werk van de zondagsschool en voor uw gebed. Blijf dat voor de gehele gemeente doen, in het bijzonder voor de kinderen van de gemeente, dat ze al jong onze Heere Jezus mogen leren kennen als hun Verlosser.

Hartelijke groet van het hele team

Agenda voor het tweede kwartaal



De volgende KerkKlanken verschijnt op **D.V. 29 juni**. Deze geldt voor het derde kwartaal 2025. Inleverdatum kopij: uiterlijk **zaterdag 21 juni**.

Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinshoten.nl of Schansbos 19.

di	8-apr	Vrouwenkring Rivka (Paasviering)	20.00 u	Het Kruispunt
vr-za	11&12-apr	HGJB-weekend		
do	17-apr	Collectemuntenverkoop	20.00-20.30 u	Unit kerkenraad
vr	18-apr	Dienst Goede Vrijdag	09.30 u	Het Kruispunt
do	15-mei	Collectemuntenverkoop	20.00-20.30 u	Unit kerkenraad
wo	18-jun	Afsluiting zondagsschool	17.00 u	Meidoornlaan 5
do	19-jun	Collectemuntenverkoop	20.00-20.30 u	Unit kerkenraad
za	21-jun	Inleveren kopij KerkKlanken		
zo	22-jun	Overstapdienst	09.30 u	

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie ook het bewaarnummer)

Zondagsschool Samuel	vanaf 4 jaar, t/m groep 8	zondag	14.30 tot 15.30 u
Meisjesclub Mirjam 1	groep 5 en 6	donderdag	18.45 tot 20.00 u
Jongensclub David+Daniël	groep 5 en 6	donderdag	19.00 tot 20.15 u
Meisjesclub Mirjam 2	groep 7 en 8	donderdag	19.00 tot 20.15 u
Tienerclub Joy	klas 1 en 2 v.o.	vrijdag	19.45 tot 21.00 u
Tienerclub Manna	klas 3 en 4 v.o.	vrijdag	19.45 tot 21.00 u
Tienercatechese	12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.	maandag	19.15 tot 20.00 u
Jongercatechese	16-18 jaar	maandag	20.30 tot 21.15 u
19+-catechese	19 plus	zondag	vanaf 20.15 u
Jeugdvereniging NIEK	16-25 jaar	zondag – om de week	vanaf ca. 20.00 u
Kinderkoor Emanuel	vanaf groep 2	maandag	16.30 tot 17.15 u



HELEMAAL ALLEEN



Goede Vrijdag Kinderdienst

18 april 9:30 in 't Kruispunt

Georganiseerd door de Hervormde
Gemeente en Protestantse Gemeente te
Linschoten