

Tentkrant

Tentdagen Linschoten

12-14 augustus 2015

Intro

De zomer komt er alweer bijna aan! Als tentteam zijn we al een aantal keer bij elkaar gekomen en de voorbereidingen zijn alweer in volle gang. De hoogste tijd om jullie wat meer op de hoogte te brengen.

In deze uitgave van de tentkrant vinden jullie:

- Thema en Bijbelverhalen
- Gebed gevraagd
- Medewerkers gezocht
- Waarom tentdagen.

Het thema van dit jaar is 'De bouwplaats'.

De tentdagen zullen plaatsvinden van 12 t/m 14 augustus en op 16 augustus zal de afsluitdienst zijn in de Hervormde kerk.

Het tentteam bestaat dit jaar uit:

Lise Gelderblom	Voorzitter
Florus Vroege	Technische dienst
Joachim Verduijn	Public Relations
Jacolien van Dijk	Keuken
Lydia van der Weide	Keuken
Wendy van Butselaar	Inhoudelijk
<i>Wordt nog ingevuld</i>	Inhoudelijk
Janneke v/d Hoeven	Creatief
Annemieke Langelaar	Creatief
Aart-Jan Rietveld	Middag
Judith van Dijk	Middag

Thema en Bijbelverhalen

Dit jaar nemen we een kijkje op de bouwplaats. We komen een aantal bijzondere bouwlieden tegen. Aan de hand van hun taken op de werkplaats en een avontuur wat Sam en Jiddo beleven, luisteren we iedere dag naar een verhaal uit de Bijbel.

Dag 1: de architect.

Zoals God Adam en Eva bedacht heeft, zo heeft God ook jou bedacht en gemaakt!

Hierbij luisteren we naar het Bijbelverhaal van de schepping: net zoals God Adam en Eva bedacht en maakte en een plan voor hen had, zo maakte God jou. Hij kent je helemaal, Hij weet hoe het met je gaat, elke dag, ook nu! Het mooiste van alles is dat de God die Adam en Eva maakte, dezelfde God is die jou maakte en dat die God ook jouw God wil zijn!



Dag 2: de elektricien.

God vraagt dat we met Hem in contact staan, door onder andere te bidden, zingen, praten, danken.

Hierbij luisteren we naar het Bijbelverhaal van Hizkia: koning Sanherib beschuldigd de God van Hizkia. Onder druk kiest Hizkia er toch voor om niet voor het geweld te kiezen, maar de beschuldigingen voor God neer te leggen. God helpt Hizkia in de strijd en is bij hem en zijn volk.

Dag 3: de timmerman.

God wil dat we onze verkeerde dingen aan Hem vertellen, pas dan krijgen we vergeving en maakt God alle dingen weer heel.

Hierbij luisteren we naar het Bijbelverhaal van de zieke man, die door zijn 4 vrienden bij Jezus gebracht wordt: "We wisten het wel hè, bij Jezus moet je zijn! Weet je waarom ik zo verschrikkelijk blij ben? Omdat mijn benen weer beter zijn, maar nog veel meer omdat ik zeker weet dat God van mij houdt, Hij heeft me beter gemaakt en vergeven. 't Is net of ik helemaal nieuw ben. Dank U Heere, voor Uw liefde! U maakt alles goed in ons leven."

Gebed gevraagd

Deze tentdagen kunnen niet worden voorbereid en uitgevoerd zonder de hulp van onze God en Vader.

Wilt u daarom meebidden voor gezegende en goede voorbereidingen en voor gezegende en mooie tentdagen, waarbij we de kinderen, maar ook volwassenen mogen vertellen over wie God voor hen wil zijn en dat Hij ook in hun leven wil werken.

Medewerkers gezocht

De tentdagen kunnen mooie dagen worden, maar hierbij hebben we ook uw en jouw hulp nodig. Er zijn zowel op de voor- als op de achtergrond veel taken en werkzaamheden waar we jullie hulp goed bij kunnen gebruiken, dus voor ieder wat wils. Geef u/je daarom op via het aanmeldformulier dat 17 mei uitgedeeld wordt en wat ook op de site (www.hervormdlinshoten.nl) te vinden is.

Waarom tentdagen

Wij willen door middel van de tentdagen het evangelie doorvertellen aan onkerkelijke, randkerkelijke en kerkelijke kinderen en volwassenen, zodat ook zij mogen weten Wie hen gemaakt heeft en voor Wie ze mogen leven, bij Wie ze terecht kunnen met al hun vragen en problemen, maar Wie ze ook mogen danken voor alles wat er in hun leven gebeurt. Daarnaast zijn de tentdagen samenbindend voor onze eigen gemeente en kunnen we iets van ons 'gemeente zijn' uitstralen naar de mensen om ons heen.

Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u mailen naar: tentdagenlinshoten@gmail.com

