

TENTDAGEN
2012

Tentkrant 1

8 TOT 10 AUGUSTUS

Alle info over
de tentdagen
en het aan-
meldformulier
is terug te vin-
den op:
[www.hervormd
linschoten.nl](http://www.hervormd
linschoten.nl)



IN DIT
NUMMER:

Intro

Thema

Bijbelverhalen

Waarom
Tentdagen?

Intro

De zomer nadert gestaag en wij zijn als team een aantal keer bij elkaar geweest en met de voorbereidingen begonnen. Hoogste tijd om u nu op de hoogte te brengen.

Thema van dit jaar is *“Steengoed keigaaf”*.

De tentdagen worden dit jaar van 8 augustus tot 10 augustus gehouden en er is een afsluitdienst op D.V. zondagmorgen 12 augustus.

Ons team is enigszins gewijzigd en wij stellen ons graag aan u/ jou voor:

Maarten van Eijk:	Voorzitter
Marjanne van Eijk:	Inhoudelijk
Florus Vroege:	Technische dienst
Sifra van de Water:	PR
Jacolien van Dijk:	Keuken
Janneke van der Hoeven:	Creatief
Annemieke Ruting:	Penningmeester & Creatief
Lise Gelderblom:	Middag
Wendy van Butselaar:	Middag
Judith van der Kruijt:	Inhoudelijk



Thema: Steengoed keigaaf!

De centrale gedachte van de tentdagen is: God is goed. Omdat Hij goed is, is Hij te vertrouwen, Hij is de volmaakte Liefde. Als we deze basis vasthouden, kan het stormen in ons leven en kunnen onze levensvragen over elkaar heen buitelen, maar dan kunnen we uiteindelijk terugvallen op God. Hij is goed en Hij weet daarom wat goed is voor ons. Dit vraagt van onze kant een belijdenis: “God is goed en aan Hem wil ik mij overgeven”.

Als we twijfelen aan Gods goedheid, wankelen alle andere dingen in ons leven ook. Als God niet helemaal goed is, kun je dan je vertrouwen wel op hem stellen. Moet je dan zijn leefregels wel volgen? Kun je dan geloven dat Jezus het kwaad heeft overwonnen? Kun je dan vertrouwen op een eeuwig leven door Jezus bereid? “God is goed”, dat staat als een rots, dat is overgankelijk als een steen, daar kun je een monument voor oprichten, dat is Steengoed Keigaaf!

Bijbelverhalen

De Bijbelverhalen die we deze tentdagen gaan behandelen laten zien dat God goed is!

Op **woensdag 8 augustus** wordt het verhaal van de gedenksteden in de Jordaan behandeld (Jozua 3 en 4)

Hoofdgedachte is: God is goed, vergeet dat nooit!

Op **donderdag 9 augustus** krijgen de kinderen het verhaal van Het huis op de rots (Matth. 7:24-27) te horen.

Hoofdgedachte is: God is goed, doet wat Hij zegt!

Op **Vrijdag 10 augustus** gaat het over de opstanding van Jezus (Matth. 27:27-66, Matth.28).

Hoofdgedachte is: God is goed, leef met Hem!



Waarom Tentdagen?

Net als voorgaande jaren willen we u weer stilzetten bij het doel van de Tentdagen. Wij willen door middel van de tentdagen het evangelie uitdragen aan onkerkelijke, randkerkelijke en kerkelijke kinderen en ze op het spoor van Christus en de gemeente zetten. Daarnaast zijn de tentdagen samenbindend voor onze eigen gemeente en kunnen we ook iets van het 'gemeente zijn' uitstralen in ons dorp.

De tentdagen vinden plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar er naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus.

Alle onderdelen zoals zingen, een verhaal vertellen, spelletjes, samen eten en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

Voor ons als team is het naast alle voorbereidingen voor het programma ook een tijd van bezinning op het thema, maar ook rondom de vraag: hoe bereiken we zoveel mogelijk kinderen met deze boodschap.



Wilt u in uw gebeden aan ons denken en het tent-evangelisatiewerk opdragen aan God?

Rest ons nog als laatste u te wijzen op het aanmeldformulier waar u en jij zich kunt opgeven als medewerker.

De tentdagen komen mede tot stand met uw hulp.

Geef u daarom op als medewerker!

