

Elke kerkdienst worden dezelfde dingen gezegd of gedaan. Dat noemen we de liturgie of orde van dienst. Waarschijnlijk weet jij niet waarom we die dingen doen of wat ze betekenen. Hieronder kun je het begin lezen.

1

De kerkdienst begint al in de consistorie. Dat is het kamertje bij de kerk waar de dominee, de ouderlingen, de diakenen, de ouderling-kerkrentmeesters voor de dienst samenkomen. De 'ouderling van dienst' bidt daar. Als het tijd is komt de kerkenraad in de kerk.

Dan wordt het eerste lied gezongen.

De ouderling van dienst gaat met de dominee naar de preekstoel en geeft hem een hand. In Coronatijd is dat een knikje.

Hij geeft nu de verantwoordelijkheid van de dienst aan de dominee.

Aan het eind van de dienst geeft hij de dominee weer een knikje en dan neemt hij de verantwoordelijkheid weer over. Ze gaan weer terug naar de consistorie en de 'ouderling van dienst' dankt daar.

## KERKBOEKJE

Hervormde gemeente Linschoten



Mijn naam .....

Vandaag is het zondag .....

De dominee die preekt heet.....

Schrijf hieronder  
de liederen die we  
zingen.



Is er iets bijzonders in deze dienst?

.....

Er wordt uit de Bijbel gelezen. Uit het boek .....

Dit is een .....

(wetboek, profeet, evangelie, brief, liedboek)

Heb je dit verhaal eerder gehoord of is het nieuw?



Ik wil graag bidden voor .....

Heeft de preek een thema?

Het verhaal gaat over een

- man  vrouw  kind

Die is

- rijk  arm  gewoon  weet ik niet

Wat beleeft hij/zij?



Waar gebeurt het? (land, stad of gebied)



Is het een

- gelijkenis  brief  genezingsverhaal
 oorlog  wonder  verdriet
 verhaal wat elke dag kan gebeuren
 .....

Misschien gaat de preek vandaag niet over personen maar over .....

Gebruikt de dominee voorbeelden? Welke?

Welke van onderstaande woorden gebruikt de dominee.

- zonde  bekeren  vreugde
 dank U  goedertierenheid  vrij
 barmhartig  geluk  vrede
 .....  .....

Was het fijn om in de kerk te zijn? .....

Of om thuis mee te kijken/luisteren? .....